



Η ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ • Αλατσάτων 27 Ν. Ιωνία • Τηλ.: 27.70.978 • Αρ. φύλλου 25 • Ιανουάριος 2000

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΙΩΝΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ



Η ανατολική πλευρά του αναπαλαιωθέντος ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου. Η φωτογραφία είναι Ιουνίου του 1999.

Οι εξελίξεις στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις στο τέλος του τελευταίου χρόνου της χιλιετίας και στη χαραυγή του νέου υπήρξαν θα έλεγε κανείς ραγδαίες και καταλυτικές.

Πρώτα ήρθαν οι σεισμοί του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου στην Τουρκία και στην Ελλάδα που ξαφνικά, λες και μια βαλβίδα ασφαλείας άνοιξε, ξεχύθηκε ένα πρωτόφαντο, για τα τελευταία 60 χρόνια τουλάχιστον, κύμα αλληλοπροσέγγισης, αλτρουισμού, φιλίας των δύο λαών, που ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις των κυβερνήσεων και των κάθε λογής κρατούντων κατέδειξε μ' ένα πρωτοφανές πάθος πως ήταν κοινή η επιθυμία των απλών ανθρώπων να ξαναβρούν παλιές ρίζες και να στεριώσουν σ' αυτές μια νέα ανάπτουσα αλληλοκατανόησης και καλών σχέσεων.

Κι ακολούθησε το Ελσίνκι, όπου με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχει ο καθένας, για τα πραγματικά αποτελέσματά του, επισφράγισε, θεαματικά θα έλεγε κανείς, αυτήν την αλλαγή.

Εμείς, η Ένωση των από τη Σπάρτη, της Μικρασίας και τα περίχωρα καταγόμενων, όλα αυτά τα χρόνια, θαρρετά και με παρρησία καταθέταμε σ' επίσημους και ανεπίσημους, σ' αρχές και εξουσίες και απλούς πολίτες, εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία τις βασικές αρχές μας: **1ον** Η ιστορία όπως γράφτηκε, δεν ξεχνιέται, δεν παραχαράσσεται, δεν λογοκρίνεται. **2ον** Οι Έλληνες της Μικρασίας που από τα φοβερά σφάλματά μας και από την εχθρική στάση των Μεγάλων Δυνάμεων αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τις προαιώνιες πατρίδες τους θα προσβλέπουν πάντοτε προς την Ανατολή καταγράφοντας, μελετώντας κι αξιοποιώντας όλα τα πολιτιστικά στοιχεία που κληρονόμησαν. Το "έσσετ ήμαρ νόστιμον" του ποιητή δεν

σημαίνει κατανάγκη πόλεμο. Μπορεί να σημαίνει ειρηνική παλιννόστηση με διάφορες μορφές, κι όχι ασφαλώς μόνο τουριστικού χαρακτήρα. **3ον** Η πατρίδα μας έδωσε όλα τα δείγματα καλών προθέσεων. Δεν δικαιούται να κάνει την παραμικρή παραχώρηση. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι κατακυρωμένα με διεθνείς συνθήκες (αν και τόσο άδικες για μας). Οι αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής με όλες τις αρχαιότητες είναι δικός μας πλούτος κατατεθειμένος στο θησαυροφυλάκιο της ιστορίας.

Για μας τους Σπαρταλήδες το millennium συμπήπει μια με πραγματικά πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη. Οι προσπάθειες που ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια, κατά την επίσκεψή μας στη Σπάρτη και τις παραστάσεις μας στο Δήμαρχο και το Νομάρχη της Σπάρτης, που στα επόμενα χρόνια πολλαπλά στηρίχτηκαν από εδώ αλλά κι από εκεί, ευδωώθηκαν και ιδού το θαύμα (επιτρέψτε μας αυτή την υπερβολή): οι δύο μεγάλες Εκκλησίες μας (το Γενέθλιο της Θεοτόκου, η Μητρόπολη μας δηλαδή, και τα Εισόδια της Θεοτόκου) αναπαλαιώθηκαν με προσοχή και σεβασμό προς την αρχιτεκτονική τους από τους Τούρκους! Θα λέγαμε ότι είναι πρωτοφανές. Σε μια Πολιτεία βαθιά χωμένη στο παχύ κορμί της Τουρκίας, δύο μεγάλες χριστιανικές Εκκλησίες ξαναβρίσκουν την παλιά τους μορφή. Τα ερείπια και οι κοπρώνες ξαναγίνονται Εκκλησίες!

Πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετική χειρονομία. Τη χειροκροτούμε και συγχαίρουμε αυτούς που την υλοποίησαν. Και γιατί όχι συγχαίρουμε και εμάς τους ίδιους για τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια.

Το 2000 ξεκινάει με τους καλύτερους αιωνούς για τους Σπαρταλήδες, Έλληνες και Τούρκους, εκείθεν κι εντεύθεν του Αιγαίου.

Ας μην μεμψιμοιρούμε πάντα. Μπορεί και νάρχονται καλύτερες ημέρες στο νέο αιώνα, στη νέα χιλιετία...

ΣΠΑΡΤΑΛΗΔΙΚΑ...



Ο σεισμός της Πάρνηθας, τον περασμένο Σεπτέμβρη έπληξε ιδιαίτερα περιοχές που κατοικούν πολλοί συμπατριώτες μας Σπαρταλήδες. Νέα Ιωνία, όπου και η έδρα μας, Νέα Φιλαδέλφεια, Ηράκλειο, Μενίδι, Μεταμόρφωση, Θρακομακεδόνες, Πατήσια από τη μια στιγμή στην άλλη ένωσαν τις συνέπειες από το βαρύ πλήγμα του Εγκέλαδου. Χάθηκαν πολλοί, πλακωμένοι κάτω από τα ερείπια - χιλιάδες σπίτια έγιναν ακατοίκητα ή υπέστησαν βαριές ζημιές. Ζημιές έπαθε το Πνευματικό μας Κέντρο, ζημιές έπαθαν οι κατοικίες αρκετών μελών του Συμβουλίου, ζημιές έπαθαν δεκάδες σπίτια, γραφεία, εργοστάσια, επιχειρήσεις συμπατριωτών μας.

Προγραμματισμένες δραστηριότητες μας του Φθινοπώρου, ανάμεσα στις οποίες και εκδηλώσεις για την ημέρα εθνικής μνήμης και την εορτή του Αγίου Χρυσόστομου Σύμνης σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολή μας και μουσική βραδιά, σε συνεργασία με το δήμο και τα άλλα Προσφυγικά Σωματεία της πόλης αφιερωμένη στις αλησμόνητες Πατρίδες ματαιώθηκαν. Αναγκασθήκαμε για αρκετό καιρό να κρατήσουμε κλειστό το Πνευματικό μας Κέντρο, αν και ήταν ασφαλές, γιατί η ψυχολογία του κόσμου μας το επέβαλε. Εμείς οι Σπαρταλήδες δεν ξεχνάμε τον τραγικό σεισμό της Σπάρτης, το 1914, που ισοπέδωσε κυριολεκτικά την πόλη και έθαψε κάτω από τα ερείπια εκατοντάδες συμπατριώτες. Όπως τότε έτσι και τώρα δείξαμε δύναμη. Αντιμετωπίσαμε με θέληση, αυτοπεποίθηση και κουράγιο τις τεράστιες δυσκολίες. Ήμασταν από τους πρώτους που συντρέξαμε, που βοηθήσαμε που στηρίξαμε τον γείτονα, το φίλο, το γνωστό, τον άγνωστο, είτε τότε ήταν Τούρκος, είτε τώρα είναι Έλληνας.

Αναγνωρίζοντας αυτό ακριβώς το πνεύμα αλτρουισμού και φιλαλληλίας των συμπατριωτών μας, τιμούμε συμβολικά για την συνεισφορά τους, την εθελοντική, την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας δύο συμπατριώτες μας (το γιατρό Βασιλή Βογιατζόγλου και την αδελφή νοσοκόμα Μαρία Δημητριάδη) καθώς κι έναν σπουδαίο Οργανισμό: την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ν. Ιωνίας, στον οποίο άλλωστε μετέχουν πολλοί συμπατριώτες μας. Τους ευχαριστούμε...



Τον είχαμε ονομάσει "φιλέλληνα". Οι τελευταίες εξελίξεις στην αναπαλαίωση των δύο Εκκλησιών της Σπάρτης μας δικαίωσαν. Μιλώ για τον Τούρκο βιομήχανο Ecrem Ercetin. Όλοι όσοι στα χρόνια αυτά είχαν ταξιδέψει εκεί στα ταυρικά υψίπεδα και στη ροδολουσμένη ατμόσφαιρα της Παιδικής γης έχουν να λένε για την ευγένεια, τη φιλοξενία και την αγάπη του Ecrem, που έσπευδε να υποδεχθεί, να ξεναγήσει, να φιλοξενήσει πλουσιοπάροχα κάθε γκρουπ συμπατριωτών, αλλά και κάθε μεμονωμένο επισκέπτη, αφερώνοντας πολύτιμο χρόνο κι αφιόνοντας, κατά μέρος, τις δουλειές του.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να τον δούμε, εδώ στη Ν. Ιωνία, τον περασμένο Ιούνιο, να μιλήσουμε μαζί του, ιδιαίτερα μάλιστα για τις Εκκλησίες μας που ξέραμε πως είχε βοηθήσει σημαντικά στην ολοκλήρωση των εργασιών αναπαλαίωσής τους, να τον κεράσουμε ένα ούζο, έναν καφέ.

Η κα Αιγυπτιάδου πήγε μετά μαζί του στη Σπάρτη και μας έφερε τις φωτογραφίες των αναπαλαιωθεισών εκκλησιών.

Ο Ecrem είναι, δυστυχώς, σοβαρά ασθενής. Ευχόμαστε όλοι ολόψυχα να νικήσει στον αγώνα ζωής που δίνει. Θέλουμε να του σφιχτούμε το χέρι, όταν όλοι μαζί θα ταξιδέψουμε, το καλοκαίρι, στην αξεχάστη Σπάρτη μας. Ecrem, ξέρουμε ότι έχεις τη δύναμη να παλέψεις και να τα καταφέρεις!

2000 Ευχές για Χρόνια Πολλά

ΣΠΑΡΤΑΛΗΔΙΚΑ...



Με την καινούρια χρονιά, αυτή που πολλοί θεωρούν ως απαρχή της νέας χιλιετίας - άλλοι τόσο θεωρούν ως απαρχή το 2001 - είναι φυσικό να σημαίνει η ώρα Απολογισμού και Προϋπολογισμού.

Η Ένωσή μας ήδη συμπλήρωσε 67 χρόνων συνεχή παρουσία και αδιάλειπτη δράση. Μια τόσο μακρά πορεία δεν μπορεί εύκολα και τηλεγραφικά ν' αποτιμηθεί. Εκατοντάδες άνθρωποι: διοικητικά στελέχη, μέλη, φίλοι, Ευεργέτες, Δωρητές, θρησκευτικοί ταγοί, πνευματικά αναστήματα, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, οργανισμοί δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, βοήθησαν και στήριξαν ηθικά και υλικά την Ένωση στις προσπάθειές της για συνεχή ανέλιξη και πρόοδο.

Όλους αυτούς, που πάντως θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε, θερμότερα ευχαριστούμε κι επειδή πολλοί πια δεν είναι ανάμεσά μας υψώνουμε τις προσευχές μας προς τον Ύψιστο η μνήμη των να είναι αιώνια.

Με τους πατριωτικούς χαιρετισμούς και όλες τις ευχές για ένα Ευτυχημένο και Δημιουργικό 2000.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Χάρης Σαπουντζάκης

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Στην κοπή της πίττας μας που θα γίνει την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2000, θα βραβευθούν οι εξής νέοι Πισιδικής καταγωγής:

1. ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικ.,
Φαρμακευτική Αθήνας.
2. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του Λεων.,
Τεχνολογίας Γεωπονίας Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
Ηλεκτρ. Υπολογιστικών Συστημάτων
Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
4. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
Γαλλική Φιλολογία Αθηνών.
5. ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ,
Δημ. Υγιεινής Τ.Ε.Ι. Αθηνών.
6. ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗ ΖΩΗ,
Μ.Μ.Ε. Παν/μίου Αθηνών.
7. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ,
Τμ. Μηχ/κών Διαχείρισης
Ενεργ. πόρων Παν/μίου Θεσ/νίκης.
8. ΤΡΙΓΚΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ,
Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών.

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι οριστικός.

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Την Αντιόχεια της Πισιδίας, τη λεγόμενη και Μικρά Αντιόχεια, το σημερινό Γιάλοβατς, δεν μπορούμε να την ονομάσουμε προάστιο ή περίχωρο της Σπάρτης. Απέχει στα Β.Α. περισσότερο από 80 χ.λ.μ., όμως ανέκαθεν ανήκε στη χώρα την Πισιδική και το ενδιαφέρον μας γι' αυτήν ήταν και είναι πολύ μεγάλο.

Ομογούμε ότι δεν έχουμε πολλά στοιχεία για την Ελληνική Κοινότητά της στα χρόνια πριν από την καταστροφή. Προσπαθούμε να τα συγκεντρώσουμε. Σ' άλλη σπλή αναφερόμαστε στην πρόσφατη επίσκεψη στην έδρα μας του Τούρκου Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου, ο οποίος, παράλληλα ασχολείται ιδιαίτερος με τον Απόστολο Παύλο και την επίσκεψή του στην Μικρά Αντιόχεια.

Μ' αυτή την ευκαιρία θυμίζουμε στους αναγνώστες μας τα της πορείας του Αποστόλου των Εθνών στην Πισιδική γη.

Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, μετά το θαύμα της Δαμασκού και την μεταστροφή του διώκτη των χριστιανών σε περίφημο κήρυκα του λόγου του Θεού, άρχισε να οργανώνει μια σειρά από ταξίδια προκειμένου να διδάξει το χριστιανισμό, ιδιαίτερα στους εθνικούς (τους ειδωλολάτρες).

Έτσι μαζί με τον Βαρνάβα έπλευσαν στην Κύπρο. Αφού εδίδαξαν στο μεγάλο νησί πέρασαν από την Πάφο στην Αττάλεια. Πολύ κοντά, βόρεια της Αττάλειας είναι η Πέργη. Εκεί ο Μάρκος που ήταν μαζί τους διέκοψε κι επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Συνέχισαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας.

Βρισκόμαστε σε μια Ρωμαϊκή επαρχία στην ώρα της ακμής της Αυτοκρατορίας. Δρόμοι υπάρχουν, φρουρές υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και ληστές.

Μέχρι την Πέργη καλά, αλλά μετά η προς βορρά πορεία, που οδηγεί στην Πισιδία (δύσκολη γιατί αφήνουμε τον κάμπο και σκαρφαλώνουμε σε βουνά). Οι δύο Απόστολοι δεν ακολουθούν μάλλον την οδό Ατταλείας - Σπάρτης (μεταξύ των βρίσκεται η Σαγαλασός) αλλά από μονοπάτια προχωρούν ανατολικότερα κατευθείαν προς την Αντιόχεια, βαδίζοντας για ένα διάστημα δίπλα στη λίμνη Πρόσταινα (τη γνωστή ως λίμνη Εγερδής).

Η Αντιόχεια της Πισιδίας, ήταν τότε πολιτεία με Ελληνορωμαϊκά στοιχεία, που βρισκόταν στο υψηλότερο σκαλοπάτι της ακμής της. Ειδωλολάτρες οι κάτοικοί της, αλλά και μεγάλη παροικία Ισραηλινών και χιλιάδες δούλοι.

Οι δύο Απόστολοι, όπως

συνήθιζαν, παρουσιάστηκαν και μίλησαν πρώτα στη συναγωγή. Ο Παύλος δεν απευθύνθηκε μόνο στους Ιουδαίους, απευθύνθηκε και στους Εθνικούς: "Άνδρες Ισραηλίται και οι φοβούμενοι τον Θεόν..."

Τους διηγήθηκε τα της Παλαιάς Διαθήκης για να καταλήξει στον Ιησού Χριστό και την Ανάστασή του. Η ουσία όμως του κηρύγματος του Απ. Παύλου ήταν το προσκλητήριο προς τους εθνικούς: "τεθεικά σε εις φως εθνών του είναι σε εις σωτηρίαν έως εσχάτου της γης". Είναι η πρώτη φορά, που εκεί στην Πισιδική Αντιόχεια γίνεται το κάλεσμα αυτό.

Ο Απ. Παύλος καλεί τους ανθρώπους αφού καθαρθούν να γίνουν χριστιανοί, χωρίς να τους επιβάλλεται κανένα άλλο βάρος (να γίνουν δηλαδή πρώτα Ιουδαίοι).

Αυτό βέβαια οι Ιουδαίοι δεν μπορούν να το δεχθούν. Ξεσήκωσαν τους αριστοκράτες και τις γυναίκες και κατέδιωξαν τους Αποστόλους.

Φεύγοντας ο Παύλος και ο Βαρνάβας τίναξαν τη σκόνη των ποδιών τους υπονοώντας ότι αφού έτσι τους φέρονται αυτοί δεν θα ξαναγυρίσουν και συνέχισαν την πορεία τους προς το Ικόνιο.

Όμως ο σπόρος που έριξαν έπιασε τόπο. Γρήγορα η Εκκλησία που ίδρυσε ο Παύλος προόδευσε. Πρώτος της Επίσκοπος ονομάστηκε ο Αρτέμας ενώ στα χρόνια του Βυζαντίου στην Αντιόχεια υπήρχε έδρα Αρχιεπισκοπής με 22 Επισκοπές, ανάμεσα στις οποίες και η Βάριδος (Σπάρτης - Χαμής), Απολλωνίας - Σωζοπόλεως (Ουλουμπορλού), Ζορζήλων (Μπουρδούρι), κ.λ.π.

Στην Αντιόχεια βρήκε μαρτυρικό θάνατο η Αγία Θέκλα και πολλοί άλλοι ανώνυμοι μάρτυρες.



Το περίγραμμα του μεγάλου ναού του Αποστόλου Παύλου στο Γιάλοβατς [Αντιόχεια Πισιδίας].
(Από το βιβλίο *Pisidian Antioch* του dr. Mehmet Taslianian).

Η ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Τριμηνιαία Έκδοση της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας

Υπεύθυνος Έκδοσης:
ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ

Αλατσάτων 27,
Τ.Κ. 142 31 Ν.Ιωνία
Τηλ.: 27 70 978

Γραφ. Επιμέλεια

Εκτύπωση:

ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΛΗ
Τηλ.: 25 85 536 - 25 84 252
Κύπρου 2,
Τ.Κ. 142 32 Περισσός

ΗΤΑΝ Η ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Πραγματικά δικαιούται αυτόν τον τίτλο η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της Ενώσεώς μας, που έγινε τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 1999 στο Πνευματικό μας Κέντρο.

Παρά τα γενικότερα προβλήματα από τους σεισμούς η συμμετοχή των μελών υπήρξε μεγάλη. 73 μέλη ήταν παρόντα (ψήφισαν 70), που σίγουρα θα ήταν περισσότερα, αν για διάφορους σοβαρούς λόγους ορισμένοι, που δεν απουσιάζουν συνήθως, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Αναπτύχθηκε ένας πολύ γόνιμος αλλά και ζωηρός, κάποιες φορές, διάλογος και προβληματισμός. Κατατέθηκαν αξιόλογες προτάσεις και ακούστηκαν πολύ χρήσιμες γνώμες.

Τη Συνέλευση απασχόλησε πολύ το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς αλλά και της περαιτέρω βελτίωσης της κτιριακής υποδομής του Πνευματικού Κέντρου. Από το Δ.Σ. έγιναν οι δέουσες ενέργειες, ώστε εκτός των άλλων, να κατατεθεί (έχει ήδη γίνει) πλήρης φάκελος για κρατική δανειοδότηση, δεδομένου ότι, σε πρώτη τουλάχιστον φάση, απαιτείται ποσόν 6.500.000 δραχμών.

Παράλληλα αναπτύχθηκε προβληματισμός για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ακινήτων, που έχουν κληροδοτηθεί στην Ένωση, δεδομένου ότι δυστυχώς υπήρξε διακοπή της μίσθωσης σε δύο βασικά ακίνητα και κάθετος περιορισμός των εσόδων.

Αναγνωρίστηκε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο πώς θα διαπραγματευθεί το Δ.Σ., ώστε να είναι απόλυτα επωφελείς οι όροι αλλά και να μη κινδυνεύσει να έχει απότομες διακοπές, από τους ενοικιαστές, που θα θεωρούσαν υψηλό το μίσθωμα.

Ακόμα κατατέθηκε η άποψη ότι είναι απόλυτη ανάγκη να στελεχώσουν νέοι τις Επιτροπές, ώστε να περάσουν σιγά - σιγά στη Διοίκηση του Συλλόγου.

Εκτέθηκαν βεβαίως αναλυτικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Χάρη Σαπουντζάκη, όλα τα

στοιχεία της δράσης κατά τη τελευταία 2/ετία, και ο οικονομικός απολογισμός του 1998 και του 1999 (δίδονται λεπτομερώς σε άλλη στήλη).

Εκ μέρους της εκλεγτικής Επιτροπής την έκθεσή της διάβασε η κα Ελένη Ελμαλόγλου. Η Επιτροπή έκρινε καλώς έχουσα τη διαχείριση και υπέμνησε τις δυσκολίες που υπάρχουν, ειδικότερα στη λειτουργία του Ταμεία, καθώς τα θέματα που έχει ν' αντιμετωπίσει είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και απαιτούν προσοχή, τάξη και κυρίως πολύ χρόνο. Η Συνέλευση ενέκρινε, ομοφώνως, όλα τα πεπραγμένα και απήλλαξε το Δ.Σ. της ευθύνης. Ενέκρινε και τον προϋπολογισμό.

Πρόεδρος της Συνελεύσεως είχε εκλεγεί ομοφώνως ο κ. Λεωνίδας Βογιατζόγλου, ο οποίος, κατά κοινή, ομολογία διηύθυνε άψογα τις εργασίες της.

Γραμματείς ήταν ο κ. Όμηρος Ακιανίδης και η κα Κυριακή Σαπουντζάκη.

Μεταξύ άλλων μίλησαν: ο κ. Ηλίας Μωραλόγλου, ο κ. Κυριάκος Ελμαλόγλου του Κίμωνος, ο κ. Σπάρταθεν, ο κ. Χρ. Παπαγερασίμου, ο κ. Ευάγγελος Δημητριάδης και η κ. Κυριακή Σαπουντζάκη.

Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες. Εψηφίσαν 70. Κανένα άκυρο. Καμία ένσταση. Κατά σειρά για το Δ.Σ. εξελέγησαν οι:

- Χάρης Σαπουντζάκης**
- Πηνελόπη Δουρμούσογλου**
- Στάθης Ουλκερόγλου**
- Ηλίας Μωραλόγλου**
- Παντελής Ασλάνης**
- Νίκος Χατόγλου**
- Νίκος Παντελίδης**
- Χρήστος Παπαγερασίμου**
- Γιώργος Κοκκινίδης**

αναπληρωματικοί:

- Ανανίας Κεχαγιόγλου**
- Ρούλα Αιγυπιάδου**
- Ερμιόνη Τσομπάνογλου**

Μεταξύ 3ου, 4ου, 9ου και 10ου που ισοψήφισαν έγινε κλήρωση.

Στις 2 Δεκεμβρίου 1999, σε ειδική συνεδρίαση, το άνω εκλεγέν Δ.Σ καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής για τη 2/ετία 1999 - 2001:

- Πρόεδρος: **ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ**
- Αντιπρόεδρος: **ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ**
- Αν/τής Αντιπρόεδρου: **ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΟΓΛΟΥ**
- Γεν. Γραμματέας: **ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΛΟΓΛΟΥ**
- Ειδ. Γραμματέας: **ΣΤΑΘΗΣ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ**
- Ταμίας και Έφορος: **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΛΑΝΗΣ**
- Μέλη: **ΧΡ. ΠΑΠΑΓΕΡΑΣΙΜΟΥ,**
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ,**
- ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ**

Συστήθηκαν Επιτροπές και ορίστηκαν υπεύθυνοι, ως εξής:

Βιβλιοθήκη, Μουσείο, Εκδόσεις, Δραστηριότητες:

Υπεύθυνος: Χάρης Σαπουντζάκης.

Μέλη: Κυριακή Σαπουντζάκη,

Δέσποινα Σταμάτη.

Κοινωνική Δράση:

Υπεύθυνη: Πην. Δουρμούσογλου

Σκάκι:

Υπεύθυνος: Νίκος Χατόγλου.

Μέλη: Σταμάτης Ελμαλόγλου,

Κοσμάς Χατόγλου

Κοσμητεία και Τμήμα Εκδρομών:

Χρήστος Παπαγερασίμου

Δημόσιες Σχέσεις:

Νίκος Παντελίδης

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και Νεολαία:

Στάθης Ουλκερόγλου

Πρόγραμμα εργασιών αναβάθμισης

κτιριακής υποδομής: Ηλίας Μωραλόγλου

Νομικός Σύμβουλος: Λεων. Βογιατζόγλου

Εξελ. Επιτροπή: Ιουλία Τριανταφυλλίδου - Τσίγκα,

Ελένη Ελμαλόγλου, Δρίβα Μαριάνθη.

*Η στελέχωση των Επιτροπών θα συνεχισθεί.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ...

Ακολουθώντας την παράδοση το Προεδρείο της Ενώσεως και εν προκειμένω ο Πρόεδρος κ. Χ. Σαπουντζάκης και η Αντιπρόεδρος κα Π. Δουρμούσογλου εκπροσωπώντας το Διοικ. Συμβούλιο και εφόσον λαμβάνουν γνώση, παρίστανται στην κηδεία ή το μνημόσυνο συμπατριωτών μας, συλλυπούμενοι τους οικείους των.

Τους τελευταίους μήνες έφυγαν από τη ζωή πολλοί συμπατριώτες μας. Τους κατευδώσαμε με την ευχή να είναι αιώνια η μνήμη τους. Στη σορό τους αφιερώσαμε λίγα λουλούδια.

Αναφερόμαστε στην απώλεια του Νίκου Αθανασίου, επιλεκτου μέλους μας που αγαπούσε ιδιαίτερα την πατρίδα του Σπάρτη, εξαδέλφου του αείμνηστου Προέδρου Βασιλείου Αρτεμιάδη, με την πλούσια ηθική και υλική προσφορά στην Ένωση. Ακόμη στην απώλεια της εξαιρετικής δέσποινας της Ελένης Ζαρμπάνη, αδελφής της κα Ελευθερίας Περγίκη με την μεγάλη της δραστηριότητα και προσφορά.

Προσφάτως είχαμε παραστεί στην κηδεία της αείμνηστης Αναστασίας Αγιάνογλου, της τόσο αγαπητής μας Έλλης Μιχαηλίδου, με την πλούσια προσφορά της, της Σταυρούλας Μισαηλίδου, της Βασιλείας Τσολιανόγλου καθώς και στα μνημόσυνα του Κίμωνος και της Κων/νας Ελμαλόγλου, του Ευάγγελου Αγιακλόγλου, του Νίκου Αθανασίου.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣΗ

Γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Millennium βέβαια. Αλλά και η παράδοση - παράδοση. Η Ένωση με το Τμήμα Κοινωνικής Δράσης το οποίο έχει επικεφαλής την Αντιπρόεδρο κα Πηνελόπη Δουρμούσογλου στο έργο. Διαθέσαμε συνολικά ποσόν 700.000 δραχμών, ως εξής: α) για την ενίσχυση ευαγούς Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας, δραχμές 200.000 και β) για αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας (Σπαρταλήδες και μη) δραχμές 500.000. Ιδιαίτερως ενισχύθηκαν πληγέντες από τον πρόσφατο σεισμό.

ΙΩΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ

Πυθαγόρειοι - Γεωργικά είδη



Σταύρος Χρ. Παπαγερασίμου
Γεωπόνος

Τηλ.: 27 16 964
Μεσολογγίου 31, Ν. Ιωνία
142 31, Αθήνα



Ορόσημο για την έναρξη του β' μέρους των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μας κάθε χρονιάς είναι η ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ της Ενώσεως, που γίνεται πάντοτε, την Κυριακή των Μυροφόρων. Αν η εορτή μας είναι νωρίς τότε και το β' μέρος είναι πιο μεγάλο, γιατί θα πρέπει να κλείσει την 31η Δεκεμβρίου. Ωστόσο η ανάγκη να δίνουμε πληροφόρηση για όλες ανεξαιρέτως τις εκδηλώσεις μας υποχρεώνει κάποτε να ανατρέχουμε αρκετά πίσω...

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ έγινε και το 1999 με τη δέουσα επισιμότητα και σεμνοπρέπεια, την Κυριακή 25 Απριλίου. Άρχισε με τη θεία λειτουργία, την αρτοκλασία και το μνημόσυνο για τις ψυχές των κληρικών, στρατιωτικών και λαϊκών που εξοντώθηκαν κατά την Μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφή καθώς και των ιδρυτών των διατελεσάντων Προέδρων και μελών των διοικήσεων, των Μ. Ευεργετών, Ευεργετών και Δωρητών της Ένωσης. Στον Ιερό Ναό των Αγ. Αναργύρων εχοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Κωνσταντίνος. Αργότερα, στις 11:15 π.μ στο Πνευματικό μας Κέντρο έγινε η πανηγυρική εκδήλωση, που περιελάμβανε: α/ προσφώνηση της Αντιπροέδρου κας Πην. Δουρμούσογλου και παρουσίαση του ομιλητή της ημέρας, β/ ομιλία του Προέδρου κ. Χάρη Σαπουντζάκη, με θέμα: "Η Παιδεία στη Σπάρτη στα τελευταία 200 χρό-

νια πριν από την καταστροφή" γ/ εκτέλεση Βυζαντινών ύμνων από τη Βυζαντινή χορωδία της Ι. Μητροπόλεώς μας υπό τη Δ/νση του κ. Κων/νου Ηλιάδη και δ/ εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής με γραμματόσημα από τον παγκοσμίως γνωστό, Σπάρταλη δημιουργό κ. Στάθη Λεοντιάδη.



Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Κωνσταντίνος ομιλεί κατά την Επίσημη Εορτή της Ενώσεως.

► Ο κ. Σαπουντζάκης παρουσίασε το θέμα του με βάση πολυετή εργασία του και πολυάριθμα στοιχεία για τα σχολεία, τους δασκάλους και τους μαθητές της Σπάρτης και των περιχώρων της. Επιπροσθετικά έδωσε πίνακα με 89 ονόματα καθηγητών, δασκάλων και νηπιαγωγών που εργάστηκαν στη Σπάρτη, το Νησί, το Βουρδούρι και την Πάρλα από το 1800 περίπου ως το 1922. Παρόντες ήταν εκτός του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας, ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Γεώργιος Περτσεμιδής, ο οποίος μάλιστα, έκανε και ειδική προσφώνηση, ο Υπουργός Εμπορίου κ. Γιάννης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Καφετζής, ο Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Σακαλόγλου, ο επίτιμος Δήμαρχος κ. Γιάννης Δομνάκης, ο τώως Δήμαρχος Πέτρος Μπουρδούκος, πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο συμπατριώτης μας Πρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού κ. Λαζ. Εφραίμογλου ο Πρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε κ. Αν. Χαρισμιδής, ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Γερμανός, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Σωματείων: Ιωνικός Σύνδεσμος, Φυσιολατρικός Όμιλος Ν. Ιωνίας, Παλαιοί Πρόσκοποι Ν. Ιωνίας, Εστία Ν. Ιωνίας, Σύλλογος Παρλαλήδων, Σύλλογος Νησιήδων κ.λ.π., η κα Φιλιά Χαϊδεμένου, η κα Αντιγόνη Φίλιου, ο κ. Αν. Καζαντζόγλου, η κα Νίτσα Παραρά - Ευτυχίδου και πολλοί άλλοι. Παρόντες ήσαν και πολλοί εκπαιδευτικοί με επικεφαλής το σχολικό σύμβουλο Π.Ε κ. Κατέβα και τον τώως σχολικό σύμβουλο κ. Σπ. Καραμούτζο.

► Μετά το τέλος των ομιλιών όλοι οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στο χώρο του εκθετηρίου από το κ. Στάθη Λεοντιάδη, ο οποίος τους ανέλυε την τεχνική της σύνθεσης των χιλιάδων γραμματοσήμων στη

δημιουργία ζωγραφικών πινάκων (Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή επί μια εβδομάδα).

► Η κα Νίτσα Παραρά - Ευτυχίδου τιμήθηκε από εμάς για το 20/ χρόνο συγγραφικό της έργο και ειδικότερα με την ευκαιρία της έκδοσης του τελευταίου βιβλίου της: "τα Βουρλά μας καίγονται", την

Τετάρτη, 28 Απριλίου, το βράδυ. Η καταγόμενη από τα ηρωικά Βουρλά συμπολίτισσά μας έχει βέβαια να επιδείξει αξιόλογη προσφορά στα γράμματα. Στο πλαίσιο λοιπόν ενός προγράμματος προβολής του έργου ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής τιμήθηκε με τον αρμόζοντα τρόπο. Μίλησαν: ο γιατρός και λογοτέχνης κ. Βάσος Βογιατζόγλου κι ο ιστορικός και κριτικός κ. Νίκος Μαραγκός. Αποσπάσματα από το βιβλίο της απέδωσε η ηθοποιός κ. Μαριέττα Σγουρδαίου. Προλόγισε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Χάρης Σαπουντζάκης ενώ κατά την απονομή ειδικής τιμητικής πλακέτας αντιφώνησε η κα Νίτσα Παραρά - Ευτυχίδου. Ήταν μια λαμπρή βραδιά με πλήθος προσωπικοτήτων από το χώρο της λογοτεχνίας, των προσφυγικών Σωματείων κ.λ.π.

► Είχε οριστεί, καταρχήν, για τις 5 του Απριλίου και τελικά αναβλήθηκε για τις 5 του Μάη το μουσικό βραδινό μελοποιημένης ποίησης μεγάλων Ελλήνων ποιητών, που οργάνωσε και επιμελήθηκε ο μουσικοσυνθέτης, κ. Στάθης Ουλκέρογλου. Και δυστυχώς αυτή η αναβολή λειτούργησε ανασταλτικά, ώστε τελικά, αυτήν την τόσο απολαυστική βραδιά να μην την απολαύσουν όλοι όσοι θα θέλαμε. Κι όμως άξιζε τον κόπο. Ο Στάθης παρουσίασε στο πιάνο, κάνοντας τις κατάλληλες εισηγήσεις, μελοποιημένα κομμάτια, πασίγνωστα, από έργα ελληνικών ποιητών. Η ατμόσφαιρα ήταν θερμή, πολύ θερμή. Το ακροατήριο σιγοτραγουδούσε μαζί με το συνθέτη και στο τέλος αξίωσε αυτή τη βραδιά να επαναληφθεί για να την χαρούν όλοι.



Η Αντιπρόεδρος της Ένωσης κα Π. Δουρμούσογλου απονέμει πλακέτα στην τιμωμένη κα Ν. Παραρά - Ευτυχίδου.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

► Το πρόγραμμα των πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων περιόδου 1998 - 1999 έκλεισε με μια επιστημονικού περιεχομένου διάλεξη, που έγινε την Τετάρτη, 26 Μαΐου 1999 το βράδυ. Ομιλητής ο διαπρεπής Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Εταιρείας κ. **Δημήτρης Χαβάτζας** ο οποίος με τη βοήθεια έγχρωμων διαφανειών (σλαϊντς) διεξήλθε με τρόπο άμεσο αλλά και βαθιά επιστημονικό το θέμα του "Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική στο κατώφλι του 21ου αιώνα" και στο τέλος απάντησε σε ερωτήσεις του πραγματικά, πρωτοφανή σε αριθμό για μια επιστημονική διάλεξη, ακροατηρίου.

► Όλα καλά ως εδώ. Αλλά ενώ ετοιμαζόμασταν, μέσα από ένα σοβαρό πρόγραμμα, να ξεκινήσουμε τη σαιζόν 1999 - 2000, ήρθε ο καταστροφικός σεισμός της 7ης Σ/ρίου και μας ανάγκασε να τα αναστείλουμε όλα. Ούτε μουσικοχορευτική βραδιά και μνήμες πατρίδων, ούτε η ετήσια εορτή του Ιεροεθνομάρτυρος Χρυσοστόμου. Αλλά έτσι είναι αυτά." Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, αλλά δε θεός κελεύει". Συγκεντρωθήκαμε στο χώρο μας και κοιτάξαμε πώς ν'αποκαταστήσουμε τις ζημιές του Εγκέλαδου, που δυστυχώς, δεν ήταν καθόλου λίγες.

► Στο διάστημα από 5 - 26 Οκτωβρίου 1999 οργανώθηκε από το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Πι-νακοθήκη και το Κολλέγιο Ψυχικού στις αίθουσες Τέχνης Μπουζιάνη στην Αθήνα, έκθεση έργων ζωγραφικής του αξέχαστου Σμυρνιού ζωγράφου **Νίκου Καρτσω-**

νάκη (Νάκη). Η Ένωσή μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Οργανωτικής επιτροπής και συμμετείχε με τα δύο λαμπρά έργα του καλλιτέχνη, που κοσμούν την μεγάλη αίθουσα του Πνευματικού μας Κέντρου: τον επιτάφιο στη Σμύρνη και την θυσία του Χρυσόστομου. Τα έργα αυτά κατά απόλυτα αντικειμενική κρίση, κέρδισαν την πρώτη θέση στην εκτίμηση των εκατοντάδων επισκεπτών της έκθεσης. Αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει κι από την περίοπτη θέση που κατείχαν στο ειδικό Λεύκωμα που κυκλοφόρησε η Επιτροπή, όπου και εκφράζονται οι θερμές της ευχαριστίες προς το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας για την παραχώρηση, η οποία βέβαια έγινε, αφού τα έργα ασφαλίστηκαν έναντι σοβαρού χρηματικού ποσού. Κατά τα εγκαίνια που έκανε η Αντιδήμαρχος Αθηναίων κα Ευαγγελίδη την Ένωση εκπροσώπησαν ο κ. Χάρης Σαπουντζάκης και ο κ. Στάθης Ουλκέρογλου, που εισέπραξαν τα συγχαρητήρια των πολλών φιλότεχνων της πανηγυρικής βραδιάς.

► Κι εδώ να ειπωθεί κάτι για την ιστορική αλήθεια. Ο Νάκης είχε δωρίσει στην Ένωση τη θυσία του Χρυσοστόμου. Όμως ο πολύ μεγάλος πίνακας του Επιταφίου, μια σπουδαία σύλληψη του καλλιτέχνη έγινε αφού ένα μέρος της τότε αξίας του έργου καλύφθηκε από τον αείμνηστο Βασίλειο Ακινίδη, που ήταν μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου (μιλάμε για το έτος 1964).

• - Την **Κυριακή 23 Μαΐου 1999**, ως γνωστόν, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εγκαινίασε το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ελληνισμού της διασποράς στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας. Είχαμε λάβει ειδική πρόσκληση κι από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και από το Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας. Λόγω της απουσίας του Προέδρου μας στη Σερβία την Ένωση εκπροσώπησε στην τόσο σημαντική εκδήλωση η Αντιπρόεδρος κα Πηνελόπη Δουρμούσογλου.

• - Την **Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου**, εκτελέσθη στο Δήμο Μεταμόρφωσης και τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος η εορτή του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού είχε ζητήσει ομιλητής να είναι εκπρόσωπος της Ενώσεώς μας. Όντως ορίσθηκε ομιλητής ο καθηγητής κ. Αντ. Καζαντζόγλου, ο οποίος μίλησε για τη θυσία του Χρυσόστομου. Κρίσιμος χώρος και δύσκολες ώρες, αφού οι μετασεισμοί συνεχίζονταν. Από το Δ.Σ. της Ενώσεως, ήταν παρόντες ο κ. Χατόγλου κι ο κ. Παπαγερασίμου.

• - Την **Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου**, υποδεχθήκαμε στα Γραφεία μας το Διευθυντή του Μουσείου της Αντιοχείας της Πισιδίας (σημερινού Γιάλοβατς) δόκτορα Mehmet Taslialan. Ο Τούρκος επιστήμονας ήταν προσκεκλημένος σε κάποιο Συνέδριο στην Αθήνα με αντικείμενο τη ζωή και το έργο του Απόστολου Παύλου! Ας μη μας φανεί παράξενο. Ο κ. Taslialan (Τασλιαλάν) είναι βαθυστόχαστος μελετητής και συγγραφέας πολυάριθμων έργων, που ειδικότερα αναφέρονται στην πορεία του Απ. Παύλου στο Μικρασιατικό χώρο και την ίδρυση Χριστιανικής Εκκλησίας στη Μικρή Αντιόχεια. Να σημειώσουμε ότι η Αντιόχεια, που ανήκει βέβαια στην Πισιδία, απέχει περίπου 80 χλμ. βορειοανατολικά από τη Σπάρτη και είχε Ελληνική Κοινότητα στα χρόνια πριν από την Καταστροφή. Τον Τούρκο επισκέπτη συνόδευε ο Πρόεδρος των Παρλαλήδων κ. Παπάζογλου, ενώ εκ μέρους του Δ.Σ. της Ενώσεως παρόντες ήσαν οι κ.κ.: Σαπουντζάκης, Χατόγλου και Ασλάνης. Ο Τούρκος αρχαιολόγος μας εκάλεσε να παραστούμε σε ένα διεθνές Συνέδριο που θα γίνει στο Γιάλοβατς, το Μάιο του 2000, πάντα με επίκεντρο τον Απόστολο Παύλο. Παράλληλα μας έδωσε πληροφοριακό υλικό για τη Σπάρτη και την Αντιόχεια. Έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις για τους συμπατριώτες του Έλληνες Σπαρταλήδες, όπως ο ίδιος είπε (για το θέμα αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε).

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

Στις 14 Σεπτέμβρη 1999, ημέρα που Τιμάται η εθνική των Ελλήνων μνήμη, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσίασε σε ειδική εκδήλωσή του, ένα 75/λεπτο ντοκιμαντέρ με τίτλο: "Παιδιά ήμαστε τότε... Μικρασιάτες θυμούνται..."

Μικρασιάτες της 1ης γενιάς, απ' όλα τα μέρη της Ανατολής, αφηγούνται το πως περνούσαν τότε εκεί, το πως ξεριζώθηκαν και το πως ήρθαν στην Ελλάδα.

Την αξέχαστη Σπάρτη μας εκπροσωπούν επαξίως οι αείμνηστοι πια σήμερα Κίμων Ελμαλόγλου και Κυριάκος Αγκιλόγλου καθώς και η εν ζωή Μαριάνθη Κιοκπάσογλου.

Έχουμε δει την κασέτα στην Τηλεόραση. Και θέλουμε να συγχαρούμε τη Διοίκηση του Ιδρύματος και ιδιαίτερος τον Πρόεδρο κ. Λάκη Εφραίμογλου για αυτήν την ωραία προσπάθειά του, που αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει το πόσο χρήσιμη είναι...



Πέα Ιωνία 1923 - 24 (αρχείο Χάρη Σαπουντζάκη)

Εκείνοι που Φεύγουν



ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ο Σταύρος Αναστασιάδης του Γεωργίου γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1915 από γονείς Σπαρταλήδες. Προσφυγόπουλο μετά την Καταστροφή μπόρεσε να σπουδάσει Μουσική και να αναπτύξει ταλέντα ζωγράφου και γλύπτη. Υπηρέτησε στο στρατό ως έφεδρος αξιωματικός και μετά εμονιμοποιήθηκε.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε απομακρυνθεί από την τύρβη της Πρωτεύουσας φροντίζοντας με αγάπη τον κήπο του στην Ανάβυσσο και ζώντας μέσα στη φύση.

Ο Σταύρος ήταν φύσει αγαπητός. Ειλικρινής και σώφρων εκέρδισε την εκτίμηση όλων.

ΚΩΝ/ΝΑ, χήρα ΚΙΜΩΝΑ ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ

Γρήγορα, πολύ γρήγορα, ακολούθησε τον αγαπημένο σύζυγό

της Κίμωνα στο ταξίδι για την αθανασία η Κων/να Ελμαλόγλου. Αξιαγάπητη, δραστήρια, δημιουργική σύζυγος και μητέρα. Ευτύχησε να καμαρώσει δύο εξαιρετα παιδιά, επιστήμονες, τον Κυριάκο και τον Σταμάτη.

Στην κηδεία και το μνημόσυνό της που συνέπεσε με το ετήσιο μνημόσυνο του αξέχαστου Γενικού Γραμματέα μας, του Κίμωνα, παρέστη σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

Πρώωρα έφυγε από τη ζωή μια ευγενική μορφή, ένας από τους πιο λαμπρούς εκπροσώπους της 2ης γενιάς των Σπαρταλήδων, ο ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ.

Γιός του Γρηγόρη και της Θεογνωσίας, εγγονός του Παπαϊωακείμ, ο Σάββας σπούδασε Μαθηματικός και άσκησε με επιτυχία την αποστολή του καθηγητή.

Είχε ασχοληθεί με τα κοινά και είχε εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Ιωνίας επί εποχής Γιάννη Δομνάνκη.

Στη σύζυγό του Εριέττα, στις δύο κόρες του και τους γονείς του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.



ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΜΑΣ

Έχουμε γίνει ο Σύλλογος των επιτυχιών!

Λαμβάνουμε μέρος σε πρωταθλήματα Παμπαίδων, Παίδων και διασυλλογικά. Ύστερα από τις προηγούμενες επιτυχίες μας στα σχολικά πρωταθλήματα είχαμε φέτος και την μεγάλη επιτυχία της Χριστίνας Λαγουμιτζή ως πρωταθλήτριας 2ας Δημοτικού σε ολόκληρη την Αττική. Πήραμε επίσης και 4 μετάλλια στους προκριματικούς με καλύτερο τον Δημήτρη Μύττη, 5 στους 5 αγώνες. Είχαμε δύο ισοβαθμήσεις με τις πρωταθλήτριες Αττικής, της Αριάδνης Ελμαλόγλου και της Μαριάνθης Ελμαλόγλου στην 4η και 3η Τάξη αντιστοίχως.

Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία του Συλλόγου μας είναι, όπως όλοι είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, η νίκη της Αριάδνης Ελμαλόγλου που βγήκε πρωταθλήτρια Αττικής στο ατομικό πρωτάθλημα Κορασίδων μέχρι 10 ετών αν και ακόμη ήταν 9 ετών, ύστερα από την προηγούμενη επιτυχία της που ήταν 2η στην ίδια κατηγορία το 1998.

ΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΣ ΤΟΥ 1999

Με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία έγινε και φέτος το ετήσιο Τουρνουά μας στις 16 Ιουνίου, στη μνήμη ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΑΚΙΡΗ. Έλαβαν μέρος 48 μαθητές από την Α' Δημοτικού έως και Β' Γυμνασίου.

Οι αγώνες έγιναν παρουσία γονέων με το Ελβετικό σύστημα 7 γύρων στις αίθουσες μας. Μετά από από μια αναφορά του Προέδρου μας έγιναν οι απονομές. Τα κύπελλα και μετάλλια επέδωσαν κατά σειράν:

Ο Πρόεδρος μας Χάρης Σαπουντζάκης στα παιδιά του Γυμνασίου.

Ο Καθηγητής Σταμάτης Ελμαλόγλου στα παιδιά της ΣΤ' Δημοτικού.

Η Δασκάλα Κική Σαπουντζάκη στα παιδιά της Ε' Δημοτικού.

Η Δασκάλα Μαρά Μπέκα στα παιδιά της Δ' Δημοτικού.

Η Καθηγήτρια Έφη Μύττη στα παιδιά της Γ' Δημοτικού.

Ο Εισαγγελέας Νίκος Καρπέτας στα παιδιά της Β' Δημοτικού. Ο Διευθυντής, Επιθεωρητής της INTERAMERIKAN Ανδρέας Ζωγόπουλος στα παιδιά της Α' Δημοτικού.

Το κύπελλο ήθους ο Καθηγητής κ. Ρενέσης και τέλος στις ειδικές βραβεύσεις ο Πρόεδρος μας Χάρης Σαπουντζάκης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1ος Γλιγλίνος Δ., 2ος Μύττης Ι., 3ος Κονδύλης Ανδρ.

1η ΧατζηΠέτρου Τίνα (στα κορίτσια).

ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

1ος Βανδώρος Νίκος, Πρωταθλητής όλου του Τουρνουά.

2ος Καρπέτας Ιωάννης,

3ος ΧατζηΙωάννου Παναγιώτης.

Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

1ος Αλάνης Δημ.,

2ος Μαυρογιάννης Ι.,

3ος Κολτούκης Μάκης

1η Αγγελάκη Ματίνα (στα κορίτσια).

Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

1η Ελμαλόγλου Αριάδνη,

2η Καρπέτα Αθηνά,

3ος Πετεινάτος Περ.

Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

1ος ΧατζηΙωάννου Γιώργος και Κριτωτάκης Ιάσων (ισοβάθμισαν)

2ος Μύττης Δημ.

3ος Καλμπούρος Αλέξης

- Ρουμελιώτης Στρ.

- Καρούνας Κων/νος

Παναγιωτόπουλος Κ.

- Αλεξανδρίδης Γ. (ισοβάθμισαν).

1η Ελμαλόγλου Μαριάνθη

(στα κορίτσια).

Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

1ος Γκούμας Γ., 2η Λαγουμιτζή Χρ.,

3ος Γαλάνης Δημ.

1η Μύττη Πολ.

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

1ος Καλμπούρος Γιάννης,

2ος Χωματιδής Παν.,

3ος Ζωγόπουλος Παναγ. και

Παναγιούλιας Ιάσων (ισοβάθμισαν).



Οι νικητές σε διασχολικούς αγώνες σκακιστές μας, μαζί με τον κ. Χατόγλου και το μαϊτρ κ. Ορνιθόπουλο

Βραβεύτηκαν επίσης και 2 παιδιά που δεν είχαν καθόλου απουσιάσει: ο Κριτωτάκης Ιάσων και ο Καρούνας Κων/νος. Συγκινημένος ο Πρόεδρος τους απένειμε τα εύσημα, ο δεύτερος είναι εγγονός του!

Φέτος ο τιμώμενος μαθητής μας για το ήθος του και την αγωνιστικότητά του είναι ο Ανδρέας Κονδύλης. Ένα παιδί που βρίσκεται πολύ κοντά στο Σύλλογο. Έλαβε μέρος σε όλα τα πρωταθλήματα, χωρίς απουσία, και σε όλα τα μαθήματα, έρχεται πρώτος και φεύγει τελευταίος, βοηθά ακόμα και σε δουλειές του Συλλόγου μας. Επίσης ήρθε πρώτη η Τάξη του με επικεφαλής τον ίδιο στο Σχολικό πρωτάθλημα και πήραν πλακέτα. Όλα τα παιδιά μας αξίζουν αλλά αυτή η μέρα ήταν του Ανδρέα Κονδύλη. Το κύπελλο ήθους που του προσεφέρθη ήταν ευγενική προσφορά του πρωταθλητή πάλης Σπάρταλη Στέλιου Σαράφογλου. Μεγάλη χαρά πήραν τα παιδιά όταν στο τέλος της απονομής εδόθη σε όλους από ένα καπελάκι της εταιρείας BIBEXPO. Την ευχαριστούμε.

Βεβαίως, όπως πάντα, ακολούθησε δεξίωση με αναψυκτικά.

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Από της 25-4-1999 έως και την 31-12-1999 και υπέρ των μορφωτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και εθνικωφελών σκοπών που υπηρετεί η Ένωσή μας έγιναν, κατά χρονολογική σειρά, οι παρακάτω Δωρεές:

- Ραχήλ Σαράφογλου, 15.000 δρχ. στη μνήμη παππούδων και γιαγιάδων της.
- Στέλιος Σαράφογλου, 15.000 δρχ. στη μνήμη των γονέων του.
- **ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, 50.000 δρχ. στη μνήμη της αδελφής του Υπατίας.
- Κυριακή Λαουρέντιους, 10.000 δρχ.
- Αικατερίνη Νικολαΐδου, 10.000 δρχ. στη μνήμη των γονέων της.
- **ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ**, 150.000 δρχ. στη μνήμη Ιορδάνη Στύλογλου.
- **ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ**, 50.000 δρχ.
- **ΑΡΙΑΔΗΝΗ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ**, 50.000 δρχ.
- **ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ**, 1.000.000 δρχ. στη μνήμη ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ. Ο Σταύρος Αναστασιάδης ανακηρύσσεται Μεγ. Ευεργέτης της Ενώσεως.
- **ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ, ΥΒΟΝΝΗ ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ** συνολικό ποσό 1.000.000 δρχ. στη μνήμη του νεαρού βασταριού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ που σε ηλικία 23 ετών χάθηκε σε τροχαίο. Ο Γεώργιος Στ. Ελλέζογλου ανακηρύσσεται Μεγ. Ευεργέτης.
- Αναστάσιος Αναστασιάδης, 20.000 δρχ. στη μνήμη αδελφού του Σταύρου.
- Γεσθημανή Αναστασιάδου, 20.000 δρχ. στη μνήμη αδελφού της Σταύρου.
- Αντιγόνη Φίλιου, 20.000 δρχ. στη μνήμη αδελφού της Σταύρου.
- Ιουλία Σταυρίδου, 10.000 δρχ. στη μνήμη του θείου της Σταύρου.
- Κυριακή Λαουρέντιους, 10.000 δρχ. στη μνήμη του θείου της Σταύρου.
- Γεώργιος Αναστασιάδης, 10.000 δρχ. στη μνήμη του θείου του Σταύρου.
- Πέτρος Κυτανίδης, 10.000 δρχ. στη μνήμη του θείου του Σταύρου.

- Ελένη Καρατσιίκη, 20.000 δρχ. στη μνήμη του πατρός της Χρήστου Χατζηγεωργίου.
- Αλέξης και Χαρίκλεια Στασινοπούλου, 30.000 δρχ. στη μνήμη Κωνσταντίνας Ελμαλόγλου.
- **ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΖΜΑΤΖΟΓΛΟΥ**, 100.000 δρχ. στη μνήμη του υιού των Σάββα.
- Φωφώ Χρυσανθακοπούλου, 10.000 δρχ. στη μνήμη Σταύρου Αναστασιάδη.
- Τα μέλη του Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 35.000 δρχ. στη μνήμη Κωνσταντίνας, χήρας Κίμωνα Ελμαλόγλου.
- Κων/νος Κυλέκογλου, 5.000 δρχ. στη μνήμη Κωνσταντίνας, χήρας Κίμωνα Ελμαλόγλου.
- Ασημάκης Κιλέκογλου, 5.000 δρχ. στη μνήμη Κων/νας, χήρας Κίμωνα Ελμαλόγλου.
- Μαρία Εβρενέζογλου, 10.000 δρχ. στη μνήμη Κων/νας χήρας Κίμωνα Ελμαλόγλου.
- Αθανάσιος και Νία Ευθυμίου, 30.000 δρχ. στη μνήμη Κων/νας, χήρας Κίμωνα Ελμαλόγλου.
- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ**, 100.000 δρχ. στη μνήμη του θείου των Δαμιανού Ευθυμίου.
- Νίτσα Παραρά - Ευτυχίδου, 10.000 δρχ. στη μνήμη Τούλας Κυριαλόγλου.
- **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΔΙΚΗ**, 200.000 δρχ. στη μνήμη της αδελφής της Ελένης Ζαρμπάνη και όλων των προσφύγων νεκρών.
- Αδριανή και Γιάννης Μουχασίρης, 20.000 δρχ. στη μνήμη Κωσταντίνας Ελμαλόγλου.
- **ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΙΟΥ**, 100.000 δρχ. στη μνήμη του αξέχαστου συζύγου της, στρατηγού Γεωργίου Φίλιου.
- **ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΙΟΥ**, 50.000 δρχ. στη μνήμη του αδελφού της Σταύρου Αναστασιάδη.
- Ευάγγελος και Κούλα Κουνάνη, 30.000 δρχ. στη μνήμη Κωσταντίνας Ελμαλόγλου.
- Άρτεμις Καχραμάνογλου-Γεωργοπούλου, 30.000 δρχ. στη μνήμη Ευαγγέλου και

- Τίτικας Καχραμάνογλου.
 - **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΔΙΚΗ**, 100.000 δρχ. στη μνήμη της αδελφής της Ελένης Ζαρμπάνη, αντί 40/θημέρου μνημοσύνου.
 - **ΣΙΜΟΣ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ**, 50.000 δρχ. στη μνήμη των γονέων του Δημητρίου και Ελένης Εφραϊμογλου.
 - **ΜΑΡΙΤΣΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ**, 50.000 δρχ., στη μνήμη των γονέων της Δημητρίου και Ελένης Εφραϊμογλου.
 - **ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**, 50.000 δρχ., στη μνήμη των γονέων της Δημητρίου και Ελένης Εφραϊμογλου.
 - **ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥ**, 50.000 δρχ., στη μνήμη των γονέων της Δημητρίου και Ελένης Εφραϊμογλου.
 - **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΑΤΖΗΣ**, 50.000 δρχ. στη μνήμη Μηνά Μπαλτατζή.
 - Ολυμπία Τηλιγάδα, 20.000 δραχμές στη μνήμη του αδελφού της Δαμιανού Δαμιανίδη.
 - **ΓΑΒΡΙΗΛ και ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΛΑΝΗΣ**, 150.000 δρχ. στη μνήμη του πατρός των Χρήστου και της μητρός των Ανθούλας.
 - **ΑΓΛΑΪΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ**, 80.000 δρχ. στη μνήμη των προσφιλών της νεκρών.
 - **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ**, 500.000 δρχ. στη μνήμη του αδελφού του ΠΛΑΤΩΝΟΣ, με τη συμπλήρωση 9/ετίας από το θανάτο του.
 - **ΠΟΡΦΥΡΑ ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ**, 70.000 δρχ. στη μνήμη Θεοχάρη Εβρένογλου.
 - Ελευθερία Δημητριάδου, 20.000 δρχ.
 - Μαίρη Παρίση, 10.000 δρχ. στη μνήμη γονέων της Λουκά και Εριφύλης.
 - Μένη Αναστασιάδου, 10.000 δρχ. στη μνήμη εξαδέλφης Ιφιγενείας Κουλάκογλου.
- Ο **ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ** επέτυψε και αναπαρήγαγε σε 600 αντίτυπα τη φωτογραφία του ναού της Μητροπόλεως στη Σπάρτη.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως θερμότατα ευχαριστεί όλους τους ανωτέρω Δωρητές και Ευεργέτες για τις ευγενικές τους δωρεές και προσφορές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1998

Α' ΕΣΟΔΑ	ΔΡΧ.
1. Από συνδρομές & εγγραφές	336. 000
2. Από δωρεές	3.483. 000
3. Από διάθεση βιβλίων	83. 000
4. Συνεστιάσεις - Χοροί κ.λ.π.	-----
5. Από ενοίκια κληροδ/των	6. 824. 400
6. Από εισφορές	135. 000
7. Από Δήμο Ν. Ιωνίας	1. 000. 000
8. Από ΤΑΠΑΠ	270. 000
9. Από τόκους καταθέσεων	349. 602

Β' ΕΞΟΔΑ	ΔΡΧ.
1. Επισκευές - Συντ/σεις - έπιπλα - σκεύη κ.λ.π	291. 610
2. Έξοδα διοίκησης & λειτουργίας (μισθοί - ΙΚΑ - οδοιπορικά - λ/σμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π) Έξοδα τμημάτων	4. 567. 040
3. Φόροι, δικαστ. έξοδα, δικηγ. έξοδα κ.λ.π.	2. 598. 980
4. Πολιτιστικές εκδηλώσεις (σύνολο δαπανών)	3. 115. 021
5. Θέρμανση, καθαριότητα, Γραφικά - κήπος	439. 709
6. Κοινωνική μέριμνα	1. 300. 000
7. Εκδόσεις εφημερίδας, βιβλίων κ.λ.π.	517. 560
8. Εμπλουτισμός Βιβλιοθήκης	537. 850
9. Μουσείο	-----
10. Υποτροφίες - Βραβεία	1. 826. 600
11. Β/θμια όργανα - Συνδρομές	29. 000
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ	15. 223. 370

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘ. ΧΡΗΣΕΩΣ: 6. 827. 182
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 19. 307. 784
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ : 19. 307. 784 - 15. 223. 370 =
 την 1 / 1 / 99, 4. 084. 414 δρχ.
 ήτοι:
 εις Α.Τ.Ε. 3. 946. 061 δρχ.
 Τρ. Εργ. 99. 038 »
 Χείρας Ταμίου 39. 315 »

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΣΟΔΑ: 4. 418. 949 / ΕΞΟΔΑ: 3. 575. 939 / ΥΠΟΛ.: 843. 000
 1 / 1 / 99 Άρα την 1 / 3 / 99 διαθέσιμα ποσά: 4. 084. 414 + 843. 010 = 4. 927. 424 δρχ.
 - 28 / 2 / 99 **Νέα Ιωνία, 8 / 11 / 1999**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο **ΤΑΜΙΑΣ** Ο **Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
 ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΛΟΓΛΟΥ

Ο καιρός που πέρασε δεν είναι πολύς. Όμως τα γεγονότα που μεσολάβησαν ήταν τέτοια που σε πολλών τη μνήμη έχει κι' όλας ξεθωριάζει μια τολμηρή πρωτοβουλία του Δήμου Ν. Ιωνίας και πολλών φορέων της πόλης - ανάμεσα από τους οποίους φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει η Ένωσή μας - να επισκεφτούν το Βελιγράδι, κομίζοντας ανθρωπιστική βοήθεια την ώρα που οι Νατοϊκές βόμβες έπεφταν βροχή. Μιλάμε για το караβάνι της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης για το δεινώς, τότε, δοκιμαζόμενο ομόθηρσο έθνος, των Σέρβων, που ξεκίνησε από τη Ν. Ιωνία το πρωί της 23 του Μάη και γύρισε πίσω έπειτα από ένα φοβερά κοπιαστικό ταξίδι, το απόγευμα της 26ης του ίδιου μήνα.



Ολόκληρη η αποστολή του Δήμου Ν. Ιωνίας στη Σερβία. Εδώ είμαστε στο Μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής. Φωτογραφία του Ανανία Κεχαγιόγλου.

Η ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΚΟ ΛΑΟ

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Από τα μέσα του Απριλίου του '99 με πρωτοπόρους - η αλήθεια να λέγεται - τους Παλαιούς Προσκόπους Ν.Ιωνίας και το Σύλλογο Φίλων του Παιδιού είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και προώθησής τους στη Σερβία, που δεχόταν τα φοβερά πλήγηματα της Νατοϊκής Αεροπορίας. Ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Γ. Πετσεμιλίδης και το Δημοτικό Συμβούλιο, αμέσως μετά πήραν την απόφαση να θέσουν υπό την αιγίδα του δήμου όλη αυτή την προσπάθεια, στην οποία πλέον συμμετέχουν κι άλλοι φορείς (Σωματεία και Παρατάξεις), ανάμεσα στις οποίες και η Ένωσή μας, που αγόρασε και πρόσφερε φαρμακευτικό υλικό αξίας 350.000 δραχμών.

Έτσι οργανώθηκε μια αποστολή, η οποία είχε δύο σκέλη: Τα φορτηγά με τα δέματα, βάρους 22 τόνων, συνολικής αξίας περίπου 30.000.000 και το πούλμαν με τους εκπροσώπους των φορέων και τη Δημοτική Αρχή (συνολικά 50 άτομα).

Την Ένωσή μας εκπροσωπούσαν ο Πρόεδρος κ. Χάρης Σαπουντζάκης και το μέλος του Δ. Σ. κ. Ανανίας Κεχαγιόγλου. Αξίζει ωστόσο ν' αναφέρουμε ότι στην αποστολή συμμετείχαν εκπροσωπώντας άλλους φορείς και άλλοι Σπαρταλήδες: ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Παιδιού κ. Χαρ. Αντ. Σαπουντζάκης και οι κ.κ. Δημ. Βασιλειάδης και Νίκος Παντελίδης που εκπροσωπούσαν τους Παλαιούς Προσκόπους. Η ώρα ήταν εννιά το πρωί της 23ης του Μαΐου, ημέρα Κυριακή, που μπροστά από το Δημαρχείο ξεκίνησε το πούλμαν. Η διαδρομή γνωστή. Διασχίζουμε Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία και μετά από πολύωρη αναμονή στα σύνορα περνούμε στη Βουλγαρία καθώς έχει νυχτώσει και φτάνουμε, κοντά μεσάνυχτα, στη Σόφια για διανυκτέρευση. Ως εδώ κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, αν και διαφαίνεται μια κάποια προσπάθεια των Βουλγάρων να μην μας διευκολύνουν. Οι λόγοι ήταν φανεροί άλλωστε. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας το ξεκίνημα προς τα σύνορα της Σερβίας.

Κατά τις 11:00 είμαστε στη συνοριακή πόλη Piroτ. Από εδώ αρχίζουν οι οδηγίες: μη χρησιμοποιείτε

τα κινητά σας τηλέφωνα κ.λ.π. Ανεβαίνει κάπως η ένταση, η αγωνία, η περιέργεια, αν θέλετε.

Περνάμε στη Σερβία. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι όλα είναι ήσυχια. Γύρω μας κατάφυτες πλαγιές, βαθύ πράσινο, χωριά γραφικά με καλοχτισμένα σπίτια, όλα κεραμοσκεπή. Τίποτα δεν προμηνύει ότι λίγο πιο κάτω γίνεται ένας ακήρυκτος, ιδιότυπος, ανελέητος πόλεμος.

Ώρα 12:20. Περνάμε έξω από την ιστορική πόλη Nis, τη Νύσσα, την πατρίδα του Μ. Κωνσταντίνου. Και να τα πρώτα δείγματα των καταστροφών από τους βομβαρδισμούς: εργοστάσια κατεστραμμένα, γέφυρες τιναγμένες, πύργοι πεσμένοι, μια τεράστια τρύπα στη μέση του δρόμου υπενθυμίζοντας ότι εκεί πριν από λίγες μέρες είχε πέσει μια οβίδα. Περνάμε το Αλεξινάτς. Είχε κονιορτοποιηθεί κυριολεκτικά, λίγες μέρες νωρίτερα. Ερειπωμένα σπίτια παραταγμένα δίπλα στο δρόμο. Οι βόμβες, οι έξιπνες βόμβες, είχαν κάνει ένα μικρό λάθος!! Είχαν σκοτώσει δεκάδες αθώους και είχαν γκρεμίσει το κέντρο της μικρής αυτής πόλης!

Πλησιάζουμε στο Βελιγράδι. Είναι απομεσήμερο. Βροχερό αλλά γλυκό. Άνοιξη του Βορρά. Οι αγρότες στις δουλειές τους. Πουθενά καμιά ιδιαίτερη κίνηση. Στους δρόμους αρκετές Ελληνικές σημαίες. Μας χαιρετούν εγκάρδια καθώς περνούμε. Αλλά να και το ισοπεδωμένο στρατόπεδο και δίπλα, παραδίπλα όμορφα σπίτια, η είσοδος της πόλης.

Στο Βελιγράδι φτάνουμε σούρουπο της Δευτέρας. Πρώτες εντυπώσεις: μια πόλη, όμοια Αθήνα, στο πιο άνετο, πιο πράσινο πιο ανθρώπινο. Κίνηση κανονική. Οι άνθρωποι βαδίζουν χωρίς τίποτα να δείχνει ότι φοβούνται. Κοιτάζουν τις βιτρίνες. Ψωνίζουν. Πολλοί μαζεύονται γύρω μας.

Πρέπει όμως να βιαστούμε. Έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο γειτονικό δήμο Ραγκοβίτσε, που έχει πληγεί, περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή.

Η διαδρομή μας δείχνει όλη την αγριότητα των βομβαρδισμών στο κέντρο του Βελιγραδίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κινέζικη Πρεσβεία, το κτίριο της Τηλεόρασης, κατεστραμμένα. Το Δημαρχείο του Ραμποβίτσε το ίδιο, ένα μεγάλο

εργοστάσιο αυτοκινήτων επίσης. Οι εργάτες δουλεύουν τα βράδια. Παντού σκορπισμένα θραύσματα από βόμβες. Στο μισοκατεστραμμένο ιστορικό Μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής: ένα κερί στο μισοσκόταδο. Ένα φυλαχτό, μια προσευχή για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Η σημαία μας μ' όλο το γκρουπ, επάνω στη γέφυρα του Σάβου, για να μη βομβαρδιστεί και αυτή.

Καθώς η νύχτα πέφτει γίνονται φανερά τα σημάδια της αγωνίας. Ο φωτισμός χαμηλώνει. Η κίνηση αραιώνει πολύ. Ώρα δύο το πρωί ηχούν οι σειρήνες. Για όσους θυμούνται τον πόλεμο ο ανατριχιαστικός ήχος τους ξανάρχεται στα αυτιά τους. Οι κρότοι από τα αντιαεροπορικά. Μακρινόι απόηχοι από τις βόμβες που πέφτουν. Και μετά πάλι ησυχία...

Πρωί της Τρίτης. Οι επίσημες επισκέψεις. Στο Δήμαρχο του Βελιγραδίου και στον Πατριάρχη Σερβίας κ. Παύλο, που για να μας δεχθεί και να μας μιλήσει αναγκάζεται να διακόψει τις εργασίες της Συνόδου του.

Το Βελιγράδι, καθώς πεζοπορούμε στο κέντρο του, μας ξεδιπλώνει όλη τη φημισμένη ομορφιά του. Που και που τα ίχνη των βομβαρδισμών, τα συνθήματα στους τοίχους, τα κατεστραμμένα καταστήματα, οι αυτοκόλλητες ταινίες στα τζάμια, για να μη σπάνε...

Κανείς δεν σου διεκτραγωδεί τα βάσανά του, και είναι πάρα πολλά. Υπερήφανος λαός. Μας ευχαριστούν με λόγια ευγενικά, χωρίς υπερβολές. Χρειάζονται τα πάντα αλλά δεν το δείχνουν.

Ώρα δύο το μεσημέρι. Έπειτα από μια παρατεταμένη πεζοπορία η επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η επιβίβαση. Η αναχώρηση. Από τον ίδιο δρόμο. Αυτή τη φορά όμως χωρίς ξενοδοχείο για διανυκτέρευση. Μια διαδρομή κοπιαστική άνω των 24 ωρών.

Απομεσήμερο της Τετάρτης 26 Μαΐου.

Η αποστολή φτάνει στην έδρα της.

Έχει κάνει το καθήκον της. Όλοι, παρά την κούραση, νιώθουν ικανοποίηση. Σταθήκαμε δίπλα στους δοκιμαζόμενους. Την ίδια ώρα τη δύσκολη και την επικίνδυνη. Και αυτό έχει την αξία του.