



Η ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ 5ος ΦΥΛΛΟ 12

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ 1993



60
χρόνια

Σύντομο Ιστορικό της Ενώσεως

Είναι σ' όλους βέβαια γνωστό ότι εφέτος η 'Ενωσή μας συμπληρώνει τα 60 χρόνια της από τότε, που με τη σημερινή καταστατική μορφή, ιδρύθηκε στη Νέα Ιωνία.

Πολύ σπουδαίο γεγονός από μόνο του η συμπλήρωση τόσων χρόνων ζωής, χωρίς μάλιστα διακοπές και με πάντα ανοδική πορεία και εξέλιξη.

Με βάση υπάρχοντα στοιχεία στα αρχεία και με την ανάγκη να είμαστε πολύ περιληπτικοί, καταθέτουμε παρακάτω ένα σύντομο ιστορικό με τα σημαντικότερα γεγονότα από το 1933 έως σήμερα.

Είναι φανέρω ότι δε γίνεται πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη (ο συντάκτης υπόσχεται να το πράξει με άλλη μορφή, αργότερα), ούτε βέβαια καλύπτονται επί μέρους δραστηριότητες, ούτε εμφανίζονται όλες οι προσωπικότητες, που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο συμμετείχαν (είναι άλλωστε και μερικές εκατοντάδες).

Ως παράρτημα αυτού του χρονικού δίδεται και ο κατάλογος των διατελεσάντων προέδρων και μελών των Διοικήσεων της Ενώσεως, καθώς και ο κατάλογος των έως σήμερα ονομασθέντων Δωρητών, Ευεργετών και Μ. Ευεργετών της Ενώσεως.

Αύγουστος του 1922 η Καταστροφή. Οκτώβρης του 1922 ο Ξεριζώμος των Πισιδών. Ιούνιος του 1923 η θεμέλιωση του συνοικισμού των Ποδαράδων από το Νικόλαο Πλαστήρα κι η εγκατάσταση 600 τόσων οικογενειών από τη Σπάρτη Πισιδίας και τα περίχωρά της. Στο θεμέλιο λίθο γράφεται: ΝΕΑ ΠΙΣΙΔΙΑ. Ένα - δυό χρόνια μετά θα επικρατήσει το αδόκιμο ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ.

Ηδη από το 1923-24 οι Σπαρταλήδες της Αθήνας, προσωπικότητες σαν το Βασίλη Πετράκη και το Βασίλη Αρτεμιάδη, με τη ζωντανή παρουσία και του Μωσή των Πισιδών προσφύγων, του Παπαϊωακείου Πεσματζόγλου, ιδρύουν τον πρώτο Σύλλογο των από τη Σπάρτη Μ. Ασίας καταγόμενων, που έχει για κύριο έργο την όσο γίνεται ανθρωπιστική εγκατάσταση και διαβίωση των συμπατριώτων τους.

Καθώς λίγο αργότερα ο κύριος όγκος των Πισιδών προσανατολίζεται πια οριστικά για τη Νέα Ιωνία, βλέπουμε ότι ιδρύεται εδώ Παράρτημα του Συλλόγου της Αθήνας. Υπάρχει μάλιστα και μια θυγατρική ομάδα: είναι ο «Σύλλογος των Νέων της Σπάρτης». Πρόεδρός του ο Γαβριήλ Τσακίρης.

Στην κίνηση αυτή αργότερα θα προεδρεύει ο Γιαύλος Καχραμάνος. Θα βοηθήσουν και οι Χάρης και Θρασ. Καχραμάνογλου.

σπαρταλήδικα

ΕΓΙΝΕ κι αυτό... Οι δεσμοί με τη Λακωνική Σπάρτη, που έπρεπε να είχαν αναπτυχθεί τόσα χρόνια, να που με την είσοδο της Ενώσεως μας στο εξηκοστό έτος από της ιδρύσεως της, άρχισαν να σφυρηλατούνται. Ας προσπαθήσουμε όλοι να δούμε στη σχέση αυτή ό,τι στοιχείο γνήσιο, ιστορικό και λαογραφικό υπάρχει και να το καταθέσουμε...

Οι λεπτομέρειες της επισκέψεως μας δίνονται βέβαια σ' άλλες στήλες, εδώ όμως να τονίσουμε τότε: όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση καταφέρνει να ξεπεράσει τα καθημερινά μύρια προβλήματά της και να ρίξει τα βλέμματά της με αγάπη στο παρελθόν, την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό, ασφαλώς και λειτουργεί σωστά και για το μέλλον...

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ καιρό κατακλυζόμαστε, θα έλεγα, από επιστολές, από αιτήματα εγγραφής νέων μελών, από προτάσεις για συνεργασία, από εικκλήσεις για στήριξη εκδηλώσεων ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου φορέων όχι μόνο της πόλης μας. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό, είναι ελπιδοφόρο και προοιωνίζει μια ακόμη καλύτερη συνέχεια για την Ένωσή μας, έστω κι αν με τα ανθρώπινα δεδομένα πατάει εφέτος το σκαλοπάτι... της τρίτης ηλικίας...

Εκείνο όμως που ξεχωριστά μας ευχαριστεί είναι το υλικό που μας κατατίθεται για τον εμπλουτισμό του Μουσείου μας. Να για παράδειγμα, μέσα σε λίγες ημέρες ένας λαμπρός εκπαιδευτικός, ο κ. Χαρίλαος Ζάχος, μας χάρισε το κανονάκι του αείμνηστου πεθερού του Δ. Μιχαηλίδη, ο συμπατριώτης μας καπετάνιος Ελευθ. Κεχαγιόγλου το τετράδιο με τις αναμνήσεις του πατέρα του Σάββα, ο γιατρός και δημ. σύμβουλος κ. Ανδρέας Καφετζής σπάνιο φωτογραφικό υλικό της κ. Ευαγγελίας Βουλγαρέλη, η αδελφή του αείμνηστου δικού μας Φώτη Ουλκέρογλου, Μαριάνθη, σπάνια vτοκουμέντα, ανάμεσα στα οποία ένα σημειωματάριο με ελληνικά και τουρκικά τραγούδια που τραγουδούσαν στη Σπάρτη και μια αμπούλα με ροδέλαιο αφιερωμένο στην αδελφή του Κεμάλ Ατατούρκ, και τη φωτογραφία της τραβηγμένη στη Σπάρτη, τη κ. Αθηνά Νικολαΐδου παλιές εφημερίδες και φωτογραφίες του αείμνηστου επίτιμου προέδρου μας Κοσμά Νικολαΐδη, ακόμη φωτογραφίες που μας έφερε μαζί με όμορφα πρωστικά του δώρα στα μέλη του Δ.Σ. ο κ. Κοσμάς Παπάζογλου, ακόμη φωτογραφίες από την εξορία των ανδρών, που δείχνουν προσωπικότητες της Σπάρτης (Ελεήμων Δαμανίδης, Κ. Σοκόγλου, Χαρ. Χρηστίδης, Παλόγλου), που μας έφερε η κ. Γεσθ. Καρβελά, 2 αξιόλογοι χάρτες της Μικρασίας (1919) με στοιχεία για σχολεία και εκκλησίες, που χάρισε ο κ. Κίμων Ελμαλόγλου, κεντήματα από τη Μικρασία της Μαρίας Χατόγλου, φωτογραφίες της παλιάς Ν. Ιωνίας από τον κ. Π. Πολυκάρπου.

Ευχαριστούμε θερμά. Ξέρουμε ότι λαογραφικό υλικό, έστω λίγο, υπάρχει ακόμη στα χέρια συμπατριώτων και φίλων. Θα έπρεπε κάποτε ν' αναδει-

σπαρταλήδικα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

χθεί και να προβληθεί. Το Μουσείο της Ενώσεως περιμένει.

 **Η ΑΠΟΔΟΣΗ** τιμής σε συμπατριώτες και μη, που πρόβεβαλαν στα Γράμματα, τις Τέχνες, το Εμπόριο, την Πολιτική, την Κοινωνική Ζωή και τις Επιστήμες το όνομα της αλησμόνητης Πατρίδας, αλλά και που με τον έναν τρόπο ή τον άλλο, βοήθησαν πολύ σημαντικά ηθικά και υλικά, στο διάστημα των 60 χρόνων την 'Ενωση μας, είναι υποχρέωση, είναι επιβεβλημένο καθήκον μας.

Στην εκδήλωση της 9ης Μαΐου (Ετήσια Γιορτή) τιμώνται ορισμένες προσωπικότητες, αλλά και συλλογικοί φορείς, ύστερα από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου.

Σε εκδήλωση που θα οργανωθεί προς το τέλος του έτους, θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος τιμητικών διακρίσεων. Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι και κατά το παρελθόν επιμήθηκαν αρκετοί συμπατριώτες και μη από την 'Ενωση, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Είναι λοιπόν δυνατό, άθελά μας, να έχουμε παραλείψει οφειλόμενη τιμή σε κάποιον ή κάποιαν που πολλά προσέφερε. Είμαστε πρόθυμοι, εφόσον με στοχεία —μιλούμε για τους παλιούς— μας τεκμηριωθεί, να επανορθώσουμε αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή, αφού διέγινε και γίνεται στην 'Ενωση οφείλεται ακριβώς στην αφιλοκερδή προσφορά και την ευγενική διάθεση δημιουργίας πολλών.

 **Η ΠΡΩΤΙΑ** είναι πάντα πρωτιά και πρέπει να λέγεται με υπερηφάνεια! Ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για εκπρόσωπο της νέας γενιάς και φυσικά... Σπαρταλήδικης καταγωγής!

Μιλάμε για την 17χρονη Ιουλία Λαζαρίδου-Ελλαμπόγλου του Κυριάκου και τους Σουζάνας, μαθήτρια της Γ' Λυκείου, που αφού τελείωσε με Ιοβραβείο στο πάνω το Ωδείο Αθηνών, επέτυχε και εισήχθη στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, ως πρώτη και μοναδική Ελληνίδα που στην ιστορία της Ακαδημίας καταφέρνει κάτι τέτοιο. Αληθινό καμάρι για τους γονείς της. Μια ελπίδα για την Τέχνη. Και μια σπουδαία ικανοποίηση για τη μεγάλη οικογένεια των Σπαρταλήδων! Δε μένει παρά να την καμαρώσουμε σύντομα και στο Πνευματικό μας Κέντρο...

Με τις πιο θερμές ευχές
«να τα εκατοστήσει η 'Ενωσή μας»
Σας χαιρετώ
ο Πρόεδρος
Χάρης Σαπουντζάκης

Τριμηνιαία έκδοση της
'Ενωσης Σπάρτης Μ. Ασίας & Περιχώρων



Υπεύθυνος:
ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
Αλατσάτων 23
Τηλ.: 27.70.978



Φωτοσύνθεση - όφεστ
Σταμάτης Χατζηγάλανης
Πάρος 19 - N. Ιωνία
Τηλ.: 27.77.619

Σύντομο Ιστορικό της Ενώσεως

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

σύνταξη Καταστατικού και καλούν για τις 7 Ιουλίου Γενική Συνέλευση.

Μετά από 2 μέρες συγκροτείται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της 'Ενωσης Σπαρταλήδων Ν. Ιωνίας «Τα Σπάρτα». Ας θυμηθούμε τα ονόματα: Πρόεδρος ο Ιορδ. Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος ο Κοσμάς Νικολαΐδης, Γεν. Γραμματέας ο Αντώνης Σαπουντζάκης, ταμίας ο Νικ. Χατζησταθόγλου και μέλη οι: Χρ. Παλόγλου, Ιππ. Γεωργιάδης, Παν. Παγιασής, Χρ. Τσοτάνογλου, Σωτ. Γαβριήλογλου.

Ανάμεσα 1933-1940 ο Σύλλογος κινήθηκε δυναμικά αν και δε διέθετε δικό του ακίνητο και δεν είχε πόρους. Οργάνωσε θεατρικές παραστάσεις και χορούς, που άφησαν εποχή, κάλεσε για ομιλίες τον πρύτανη Μικρασιολόγο Λαμέρα, βοήθησε πολύ αναξιοπαθούντες Σπαρταλήδες και μη, έβαλε τα θεμέλια για ορισμένες σημαντικές καταποθήσεις (έκδοση βιβλίων, ίδρυση Νυχτερινής Σχολής κ.λπ.).

Με την Κατοχή η δράση του Συλλόγου αναστάλθηκε. Όμως και δε σταμάτησε εντελώς. Τώρα υπήρχε άλλος μοναδικός ασκόπος: η κινητοποίηση για τη διάσωση όλων εκείνων, που η πείνα κι οι αρρώστιες πρόωρα θα εξαφανίζαν.

Στις 30 Οκτωβρίου 1943 συγκροτείται Επιτροπή από το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πατάρων Μελετίου, το Βιομήχανο Μηνά Μηναΐδη, τον πρών Βουλευτή και τότε δικηγόρο Βασ. Αρτεμιάδη και τον Γαβριήλ Τσακίρη, η οποία απευθύνεται στον αρχιεπίσκοπο-Αντιβασιλέα Δαμασκηνό και του ζητεί ν' αναλάβει υπό την προσασία του τον «Έρανο» για τους απόρους της Νέας Ιωνίας. Η επιτροπή κινείται δραστήρια και συλλέγει το, μεγάλο για την εποχή και τις περιστάσεις, ποσό των 112.900.000 δραχμών και το δανέμει σε 500 περίπου άπορες οικογένειες.

Μετά το πόλεμο αρχίζει πάλι τη δράση του Σύλλογος. Τώρα διανοίγονται νέοι ορίζοντες. Το 1949 συγκροτείται Μεγ. Επιτροπή για την ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου, που να περιλαμβάνει Βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων κ.λπ. Επίτιμος Πρόεδρος είναι ο τότε Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων. Πρόεδρος ο Πατάρων Μελετίου και αντιπρόεδροι: ο Ελεήμων Δαμιανίδης, γιατρός και εξέχουσα προσωπικότητα των κοινωνικών πραγμάτων στη Σπάρτη Πισιδίας και η Ευθαλία Ουλκέρογλου, διδ/σσα από την πατρίδα. Μετέχουν ακόμη 42 προσωπικότητες των Σπαρταλήδων, πέρα από το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου, που προεδρεύονταν από τον Νικ. Χατζησταθόγλου. Γίνονται ενέργειες και τελικά παραχωρείται το 1951 από το Υπουργείο Κοιν. Προνοίας το οικόπεδο, που σήμερα κατέχει ο Σύλλογος, έκτασης 795 τ.μ.

Κι εδώ αρχίζει άλλη μεγάλη προσπάθεια. Καλείται να βοηθήσει ο Δήμος Ν. Ιωνίας για το κλείσιμο του ρέματος Αλατσάτων και συγκροτείται νέα Μεγ. Επιτροπή με σκοπό τη διενέργεια εράνου για την ανέγερση του «Οίκου Σπάρτης», όπως επικράτησε να λέγεται το Πνευματικό Κέντρο. Αυτή τη φορά (1953) η Επιτροπή πλαισιώνεται κι από άλλα επιλεκτά μέλη των Σπαρταλήδων Ν. Ιωνίας και Αθηνών. Την επίτιμη προεδρία έχει ο Πατάρων Μελετίου, ενώ στη θέση του Ελεήμων Δαμιανίδη, που έχει αποβιώσει πρωθείται ο Βασ. Πετράκης. Παράλληλα συγκροτείται και Επιτροπή Κυρών, με πρόεδρο την Ελένη Παπάζογλου και αντ/δρο την Γεωθ. Εφραίμογλου, ενώ το κύριο βάρος το αναλαμβάνει Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν: Ο Πατάρων Μελετίου, ο Βασ. Αρτεμιάδης, ο Μιχ. Κιουρτσόγλου, ο Φώτης Ουλκέρογλου, ο Βασ. Πετράκης, ο Γαβρ. Τσακίρης, ο Αβρ. Καχραμάνογλου, ο Κ. Νικολαΐδης, ο Ιππ. Αρναούτογλου, ο Αν. Γεωργιάδης, ο Νικ. Δημητριάδης, ο Βασ. Ιατρίδης, ο Σοφ. Παλόγλου, ο Περ. Παπάζογλου και ο Σωκρ. Σινανίδης.

Πάρινεται άδεια και συγκεντρώνεται ποσό 183.865 δραχμών. Σεβαστό βέβαια αλλά όχι αρκετό για την ολοκλήρωση ενός τόσο φιλόδοξου έργου, όσο τουλάχιστον φαινόταν, από

τα σχέδια των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών και τα όνειρα των διοικούντων.

Όμως η ώρα του θεμέλιου λίθου είχε φτάσει. Στις 13 του Μάη 1956, Κυριακή του Θωμά, ο τότε δήμαρχος Κυρ. Κιοφτερτζής κι ο επίτιμος, τότε, πρόεδρος Νικ. Χατζησταθόγλου βάζουν τα θεμέλια. Μιλούν ο Μελέτιος, ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος Βασ. Αρτεμιάδης κι ο γενικός επόπτης του έργου, ο μηχανικός Μιχ. Κιουρτσόγλου. Πάνω από την πέτρα ραντίζει ο δεσπότης λίγο χώμα συλλεγμένο από τους αιυδύρους των εκκλησιών της αξέχαστης πατρίδας και φερμένο από τον Κοσμά Νικολαΐδη και τους άλλους προσκυντές Σπαρταλήδες, που είχαν τότε ταξιδέψει στη Σπάρτη. Ο Βασιλής Αρτεμιάδης συγκινημένος μιλάει και για τις προσπάθειές του ανάμεσα στις παροικίες των πατριών της Γαλλίας και της Αμερικής, που απέφεραν αρκετές χιλιάδες δολλαρία.

Είναι σημαδιακή αλήθεια η ημέρα που διαλέχτηκε. Την Κυριακή του Θωμά στην πατρίδα γιόρταζαν τα σχολεία, το δάσκαλοι, οι μαθητές. Γιόρταζε η Παιδεία, που σε τόσο ζηλευτό επίπεδο την κρατούσαν οι Σπαρταλήδες. Τέτοια μέρα έπρεπε κι ένα τέτοιο έργο να θεμελιωθεί.

Από την επομένη αρχίζουν νέες προσπάθειες. Θα χρειαστεί να περάσουν 4-5 χρόνια ακόμη, ώσπου το πρώτο μέρος της οικοδομής, που περιλαμβαίνει μια μεγάλη αίθουσα διαλέξεων, ένα γραφείο και βοηθητικούς χώρους να ολοκληρωθεί.

Η δεκαετία 1960-1970 είναι αφιερωμένη στην πολιτιστική δράση του Συλλόγου, που τώρα ονομάζεται «Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας και Περιχώρων», μετά από τροποποίηση του Καταστατικού. Ο «Οίκος Σπάρτης» είναι το μοναδικό Πνευματικό Κέντρο για όλη τη Νέα Ιωνία. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να ξεχωριστάνε οι ιδιαίτερες επιβλητικές γιορτές που οργάνωσε η 'Ενωση προς τιμή των δύο μεγάλων κληρικών της, του Πατάρων Μελετίου και του Ιδρυτή της Ν. Ιωνίας Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου καθώς και προς τιμή των Αρτεμιάδη-Πετράκη.

Αμέσως μετά την μεταπολίτευση αρχίζει και πάλι ο αγώνας για την αποπεράτωση του οικοδομήματος. Πριν λήξει η δεκαετία του 1970 είχε ολοκληρωθεί και είχε παραδοθεί το έργο της προσθήκης μιας μεγάλης ισογείας αίθουσας Εκθετηρίου - Εντευκτηρίου και της ανέγερσης ενός ορόφου για τη στέγαση της Βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου και την ποποθέτηση των βιβλίων, που αυτά τα χρόνια με δωρεές των Γ. και Ελ. Εφραίμογλου, Κυρ. Αγιακλόγλου, αφών Εσόγλου, Αθ. και Ευρ. Εφραίμογλου, Π. και Γ. Κιοτσέκογλου και τόσων άλλων είχαν αγοραστεί και πρόχειρα τοποθετηθεί σε παλαιές βιτρίνες.

Μεγάλο έργο που ξεπέρασε τα 4.000.000 δραχμές, αν υπολογιστούν οι μεχρι σήμερα βελτιώσεις.

Στις 23 Νοέβρη 1980 έγιναν με μεγάλη επισημότητα τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης. Συγκινημένοι οι Μ. Ευεργέτες Γαβριήλ και Χαρίκλεια Τσακίρη, κόβουν την ταινία κι όλος ο κόσμος που μπαίνει μένει έκπληκτος από την αιθουσα αυτή, την επιπλώση της, τη διαφρύμιση της, τα βιβλία της. Κάτι το μοναδικό για τα δεδομένα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και μάλιστα σ' ένα Δήμο «έξω των τειχών», όπως είναι η Ν. Ιωνία.

Μετά το 1980 και ίσαμε σήμερα (1993) η 'Ενωση πέρασε σε μια νέα περίοδο επιπευγμάτων. Προγραμματίζονται και υλοποιούνται πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές, επιστημονικές, κοινωνικές εκδηλώσεις, πρωτότυπες, ποικίλες και ποιοτικές στα πλαίσια της λειτουργίας του Πνευματικού της Κέντρου. Γίνονται 3 ταξιδια-προσκυνήματα στις αλησμόνιτες Πατρίδες.

Στο υπ' αριθμ. 4 φύλλο της «Σπάρτης της Ανατολής» (Γενάρης 1990) έγινε μια αναλυτική παρουσίαση των έως τότε εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου.

ΣΠΑΡΤΗ Μ. ΑΣΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΕΓΙΝΕ!

Το κάλεσμα από το Δήμαρχο Σπαρτιατών κ. Ματάλα και τον Πρόεδρο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης κ. Γεωργιάδη, ήταν επίσημο όσο και θερμό.

Εκαλείτο ο Πρόεδρος της Ενώσεως μας να μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για τα 70 χρόνα από τη Μικρασιατική Καταστροφή, στο Δημαρχείο της Σπάρτης, συνοδευόμενος από το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου, αλλά και την Δημοτική αρχή της Ν. Ιωνίας.

Θέμα του; Η ιστορία κι ο πολιτισμός της Σπάρτης της Ανατολής, που κατά παράδοση εθεωρούσε μητρόπολή της την τρισένδοξη ιστορική πολιτεία της Λακωνίας.

Η ώρα να γίνει η παλιά προσδοκία της συναδέλφωσής μας πραγματικότητα, είχε πια φτάσει. Έτσι ετοιμάστηκε η αντιπροσωπεία μας από τους δυνάμενους να ταξιδέψουν στο διήμερο 29 και 30 Ιανουαρίου 1993 (για την ιστορία ήταν ο Πρόεδρος και η σύζυγός του, η ειδ. γραμματέας Πην. Δουρμόνσογλου κι η αδελφή της Ανθούλα, ο ταμίας κ. Χρ. Παπαγερασίμου κι η αδελφή του κ. Ορφανίδου, το μέλος Νίκος Χατόγλου κι η σύζυγός του). Κι ακόμη μαζί μας ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Πέτρος Μπουρδούνος, ο επίτιμος δήμαρχος κ. Γιάννης Δομνάκης (που ωστόσο εκπροσωπούσε και τη σύζυγό του Σαλώμη), ο αντ/δρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ιωσήφ Πολυκάρπου και ο εκπρόσωπος της εφημερίδας «Πληροφορία» κ. Λάμπρου.

Η θέρμη της υποδοχής από τον ίδιο το Δήμαρχο της υποδοχής από τον ίδιο το Δήμαρχο της Λακωνίας:

**Ανταλλαγή δώρων
με το Δήμαρχο της Σπάρτης
κ. Ματάλα**



μαρχο της Σπάρτης ήταν η πρώτη μας λαμπρή εντύπωση, γιατί επακολούθησαν κι άλλες... λαμπρότερες.

Μετά την ξεκύραση και τον απογευματινό καφέ, οδοιπορήσαμε ως το επιβλητικό Δημαρχείο της πόλεως, όπου θα δινόταν η διάλεξη.

Για όσους έχουν ταξιδέψει και στην εκείθεν του Αιγαίου Σπάρτη, οι αφορμές για παραληλισμούς ήταν πολλές. Άνετη, ολόδροση, εντυπωσιακή πολιτεία, με την ξακουστή ρυμοτομία της, τις... τεράστιες πλατείες της, το άφθονο πράσινο, έμοιαζε... να μοιάζει σε πολλά μ' εκείνην...

Αλλά και η υποδοχή στο Δημαρχείο υπήρξε συγκινητική. Εκτός από το Δήμαρχο και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, παρόντες ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Μονεμβασίας, Σπάρτης και Μυστρά κ.κ. Ευστάθιος, ο Διοικητής ΚΕΕΜ Ταξιάρχος κ. Νίκος Χατζηδάκης, ο Διοικητής Πυροσβεστικής κ. Γιάννης Καλαποθαράκος, ο Προϊστάμενος της Εκπ/σης, ο εκπρόσωπος του Νομάρχου, διευθυντές τραπεζών και υπηρεσιών και πολλοί άλλοι επίσημοι αλλά κι ένα ζεστό κοινό που μας εντυπωσίασε όλους.

Πρώτος μίλησε ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Δημ. Ματάλας, που αναφέρθηκε στο θέμα της διάλεξης και στον ομιλητή και μετά ο Πρόεδρός μας

κ. Χάρης Σαπουντζάκης ανέπτυξε το θέμα του. Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του παρατίθεται στη στήλη: «Οι μορφές και τα κείμενα».

Το τέλος της ομιλίας κάλυψαν τόσο θερμά χειροκροτήματα, ώστε ο ομιλητής, που ήταν καταφανώς συγκινημένος, είχε σχεδόν χάσει τη λαλιά του... Αμέσως μετά προβλήθηκαν επιμελημένα slides από τα ταξίδια στη Σπάρτη της Πισιδίας.

Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών μεταλλίων. Προσφέραμε αντίτυπα όλων των εκδόσεών μας, μια μινιατούρα εργαλείου χαλιών και τα γλυκίσματά μας. Μας προσφέρθηκαν ειδικές εκδόσεις, χάρτες, πίνακες και το μετάλλιο της ανίδρυσης της πόλεως.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Πέτρος Μπουρδούνος, που αναφέρθηκε στη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων, και στην ανάγκη να διδασκόμαστε από την ιστορία και μπροστά στους εθνικούς κινδύνους να είμαστε ενωμένοι.

Μετά τη λήξη της εκδηλώσεως ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, μας δεξιώθηκαν καταλλήλως.

Το επόμενο πρωινό ο Δήμαρχος της Ν. Ιωνίας και ο Πρόεδρός μας μίλησαν σε ειδική ημιώρη εκπομπή του Δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εστίας κ. Γεωργιάδης μας ξενάγησε κατά ένα τρόπο μοναδικά λυρικό στο μουσείο της πόλεως και στην πρωτεύουσα των Παλαιολόγων, το Μυστρά.

Ενδιάμεσα επισκεφθήκαμε το Πνευματικό Κέντρο της πόλεως, όπου μας περίμενε μια μοναδική έκπληξη: υπήρχε ωραιότατη έκθεση φωτογραφίας και βιβλίου για την Μικρασία. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, αρκετές ήταν της Σπάρτης της Ανατολής, κι ανάμεσα στα πολλά και αξιόλογα βιβλία, σχεδόν όλες οι εκδόσεις μας.

Εντυπωσιασμένοι επιστρέψαμε, γεμάτοι πράγματα, εντυπώσεις το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου, στη Ν. Ιωνία.

Ο Δήμαρχος της Σπάρτης κι οι Σπαρτιάτες του μας είχαν κυριολεκτικά... σκλαβώσει!

Δεν μένει παρά να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία. Κι αυτό έχει προγραμματιστεί να γίνει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που οργανώνουμε με την ευκαιρία της Ετήσιας Εορτής μας, την 9η Μαΐου 1993.

Πριν κλείσουμε όμως το σημείωμα, χρωστούμε να ευχαριστήσουμε και το Δήμαρχο της πόλεως μας, τον επίτιμο δήμαρχο και το συμπατριώτη μας αντ/δρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που για το χατήρι μας παραμέρισαν τις άλλες υποχρεώσεις τους κι ήρθαν μαζί μας για να συφίξουμε σαν Ένωση Σπάρτης και σαν Δήμος Ν. Ιωνίας, που ιδρύθηκε από τους Σπαρταλήδες, τους δεσμούς μας με την κατά την παράδοση μητρόπολή μας: τη Λακωνική Σπάρτη!

Από το Γενάρη του 1990 έως σήμερα (Απρίλιος 1993) έγιναν βέβαια πολλές σημαντικές εκδηλώσεις (εγκαταστάθηκε ο θεσμός της «Μουσικής Ανοιξης», συνεχίστηκαν οι εκδόσεις μας, κυκλοφόρησε η εφημερίδα μας «Σπάρτη της Ανατολής» — ήδη έφτασε στο 12ο φύλλο της — οργανώθηκε το περίφημο 5ο Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Απτικής, όπου έγιναν 25 ανακοινώσεις από 30 επιστήμονες και ερευνητές, τιμήθηκαν δεόντως τα 70 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, έγινε πραγματικότητα ο δεσμός μας με την πολιτεία της Σπάρτης κ.λπ.).

Είναι τόσο μεγάλο το πλήθος των εκδηλώσεων ακόμη και για το διάστημα 1990-1993, που φυσικά δεν είναι δυνατό να γίνει εδώ παρουσίαση τους. Θα πρέπει οι συμπατριώτες, τα μέλη και οι φίλοι να διαβάσουν το υπ' αριθμ. 4 φύλλο της «Σπάρτης της Ανατολής» και εν συνεχείᾳ τα υπ' αριθμ. 5-11 φύλλα για να δουν τι επιτελέστηκε.

Ότι επιτελέστηκε ήταν προϊόν μιας έντονης κινητοποίησης των μελών του Δ.Σ., άλλων εκτός Δ.Σ. προσωπικότητων, αλλά και των δυνατοτήτων που προσέφεραν όλοι εκείνοι οι συμπατριώτες αλλά και μη συμπατριώτες με τις μεγαλύτερες ή μικρότερες δωρεές τους προς την Ένωση και με τις χοργίες τους.

Αν δεν υπήρχαν κληροδοτήματα (πης αειμνηστής Μαρίτας Ηλιάδη, του αειμνηστού Χαραλ. Ελλέζογλου, των αειμνήστων Δ. Γεωργιάδη και Β. Πετράκη, κι ακόμη του αειμνηστού Γαβριήλ Τσακίρη) κι αν δεν υπήρχαν Ευεργέτες και Δωρητές τόσοι πολλοί, όσο να γεμίζουν 5 μαρμάρινους πίνακες στην είσοδο του μεγάρου μας, ασφαλώς δεν θα μπορούσαν να γίνουν τόσα πράγματα!

Το Πνευματικό Κέντρο της Ενώσεως διαθέτει σήμερα μιαν αξιόλογη κτιριακή υποδομή. Η Βιβλιοθήκη της συνεχώς εμπλουτίζεται (ήδη έχει 6.500 τόμους και αναπτύσσει μια ειδική πτέρυγα, με χορηγίες του κ. Γ. Περτσεμλίδη, την «Πτέρυγα Μικρασιατικού Πολιτισμού»), το εκθετήριο της φιλοξενεί τουλάχιστον 5 εκθέσεις εικαστικών τεχνών το χρόνο, στην αίθουσα Τελετών της γίνονται 10-15 μείζονος σημασίας Πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάθε χρόνο, ενώ οι συλλογές μουσικού υλικού αρχίζουν να παίρνουν πλέον υπόσταση Λαογραφικού Μουσείου.

Η Ένωση κινείται δραστήρια στο χώρο των προσφυγικών σωματείων και είναι εκ των ιδρυτικών μελών της Ο.Π.Σ.Ε.

Για τη δράση της έχει βραβευθεί επανειλημένα από την Πολιτεία και διαφόρους συλλογικούς φορείς, ενώ οι συχνά προβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε. για την προσφορά της στα πολιτιστικά πράγματα.

Ολοένα και καινούργια μέλη (και ήλικιακά) γράφονται. Ο ρυθμός τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικά αυξητικός, πολύ ενθαρρυντικός για το μέλλον της.

Με την είσοδο στο δύο έτος της ζωής της, η Ένωση Σπάρτης φαίνεται να πάρειν καινούργιες δυνάμεις.

Στοχεύει πρώτιστα στην αναδιαμόρφωση των χώρων του Πνευματικού της Κέντρου, ώστε αυτό να καταστεί περισσότερο λειτουργικό αλλά και πιο εμφανίσιμο αισθητικά.

Στοχεύει ακόμη στη συνέχιση του Προγράμματος Εκδόσεων, στον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, ώστε σε 3 χρόνια να φτάσει τους 10.000 τόμους, αλλά και στον εμπλουτισμό και την οργάνωση του Λαογραφικού Μουσείου.

Παράλληλοι στόχοι σε διαρκή λειτουργία είναι η βελτίωση των χώρων του Αιγαίου Σπάρτης, ώστε να πάρει πλέον τη μορφή γκαλερί και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων πνοής και διαρκείας απευθυνούμενων κυρίων στους νεοτέρους (δημιουργία χορευτικού τμήματος παραδοσιακών χορών, ανάπτυξη πλέγματος υποτροφιών, προκρητίσεις διαγωνισμών, οργάνωση επιμορφωτικών επισκέψεων στη Μ. Ασία και στον Ελλαδικό χώρο, Σκακιστικό τμήμα κ.λπ.), ώστε καθώς πλέον την οργάνωση της Σπάρτης και την πολιτιστική της διάσημης θέση στην παγκόσμια σκηνή.

Η Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας και Περιχώρων μπορεί πραγματικά να αισιοδοξεί για το μέλλον...

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Όταν ένα σωματείο έχει μια 60χρονη, αδιάκοπη στημαντική παρουσία στα κοινωνικά και πολιτιστικά πράγματα ενός τόπου, σημαίνει ότι, αν μη τι άλλο, ευτύχησε να έχει και πολλά και συνειδητά μέλη αλλά και αρκετά ικανά διοικητικά στελέχη.

Συνήθως οι διοικήσεις, με το πέρασμα του χρόνου, λησμονούνται, έστω κι αν το έργο τους έχει μείνει ως παρακαταθήκη στους νεότερους.

Σήμερα, μετά από κοπιαστική έρευνα όλων των αρχείων —που δυστυχώς είναι ελλιπή— τολμούμε να δώσουμε, κι αυτόν κατά προσέγγιση, τον κατάλογο των μελών των διοικήσεων της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας από το 1933 έως το 1993.

Ν' αρχίσουμε πρώτα —πώς αλλιώς να γίνει;— από τους διατελέσαντας —και διατελούντες— πρόεδρους.

Είναι κατά σειρά: ο Ιορδάνης Δημητριάδης, ο Νικόλαος Χατζησταθόγλου, ο Βασιλειος Αρτεμιάδης, ο Κοσμάς Νικολαΐδης κι ο Χάρης Σαπουντζάκης.

Επίτιμοι πρόεδροι έχουν ανακηρυχθεί οι: Νικ. Χατζησταθόγλου, Φώτιος Ουλκέρογλου, Γαβριήλ Τσακίρης, Κοσμάς Νικολαΐδης.

Και τώρα τα μέλη, κατ' αλφαριθμητική σειρά:

Αθραμίδης Χαράλαμπος	Μαβόγλου Ιωακείμ
Αγιακλόγλου Ευάγγελος	Μηναΐδης Ιωάννης
Αγιάνογλου Αθανάσιος	Μπαλτατζής Ευστράτιος
Αθανασίου Νικόλαος	Μωραλόγλου Κυριάκος
Αθανάσογλου Αντώνιος	Μωραλόγλου Σταύρος
Αιγυπτιάδην Αριάδην	Μωραλόγλου Ηλίας
Ακιανίδης Βασιλείος	Μωραλόγλου Ευάγγελος
Ακιανίδης Αθανάσιος	Μωραλόγλου Γαβριήλ
Ακιανίδης Ιωάννης	Νικολαΐδης Κοσμάς
Ακιανίδης Νικόλαος	Νικολαΐδης Ευστράτιος
Αρναούτολου Αριστείδης	Ουλκέρογλου Φώτης
Αρναούτογλου Αλέξανδρος	Ουλκέρογλου Λουκάς
Αρναούτολου Ιπποκράτης	Ουλκέρογλου Νικόλαος
Αρναούτογλου Νικόλαος	Ουλκέρογλου Ιωσήφ
Αρτεμιάδης Βασιλείος	Πλαγιασλής Παναγιώτης
Ασκόπουλος Σάββας	Πλαγιασλής Ιπποκράτης
Αδλάνης Παντελής	Παντελίδης Παντελής
Βασιλειάδης Βασιλείος	Παπάζογλου Κυριάκος
Βογιατζόγλου Λεωνίδας	Παπάζογλου Περικλής
Γαβριήλογλου Σωτήριος	Παπάζογλου Ιωάννης
Γαβριήλογλου Νικόδημος	Παπάζογλου Κοσμάς
Γερασιμίδης Αχιλλέας	Παπαγερασίμου Χρήστος
Γεωργιάδης Ιπποκράτης	Παπαδόπουλος Χρήστος
Γεωργιάδης Αναστάσιος	Παπαϊωακείμ Βασιλείος
Δαμιανίδης Σπυρίδων	Παπούδηλος Ιπποκράτης
Δανιηλίδης Κυριάκος	Παλόγλου Χρήστος
Δημητριάδης Ιορδάνης	Πεσμαζόγλου - Καλυβίτης
Δημητρίου Χαράλαμπος	Ιωάννης
Δομινάκη Σαλώμη	Πεσμαζόγλου Γρηγόριος
Δουρμούσσογλου Τηλέμαχος	Πιπτόγλου Σταύρος
Δουρμούσσογλου Πηνελόπη	Πορόγλου Ιορδάνης
Δρίβα Μαριάνθη	Σαπουντζάκης Αντιόνιος
Εμαλόγλου Ιωάννης	Σαπουντζάκης Χάρης
Εμαλόγλου Κήμων	Σινανίδης Μακάριος
Εμαλόγλου Ελένη	Σεραφετινήδης Σταύρος
Εσόγλου Ιωάννης	Σταυρίδης Νικόλαος
Εφραίμογλου Κοσμάς	Συμεωνίδης Ευστράτιος
Εφραίμογλου Μηνάς	Τριανταφυλλίδη Ιουλία
Θωμάγλου Κοσμάς	Τσακίρης Γαβριήλ
Θωμάγλου Σάββας	Τσενόγλου Δαμιανός
Καχραμάνογλου Κυριάκος	Τσοτάνογλου Χρήστος
Καχραμάνος Αθραίμ	Χαλβατζόγλου Ευστράτιος
Καχραμάνος Θρασύβουλος	Χατζησταθόγλου Νικόλαος
Κιουρκτασίδης Κυριάκος	Χατόγλου Νικόλαος
Κιουρκτασίδης Μιχαήλ	Χρηστίδης Μάρκος
Κιοσόγλου Αναστάσιος	Χρηστίδης Μηνάς
Κοκκινίδης Γεώργιος	Χριστοδούλου Ιορδάνης
Κυλλέκογλου Γεώργιος	Ψιλόπουλος Ευστράτιος

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ... ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ



‘Αποψη της Σπάρτης προς την πλευρά των ελληνικών συνοικιών



1926: Οι (τότε) νέοι της Σπάρτης, πρόσφυγες επισκέπτονται τα Μουσεία της Αθήνας



1960: Εκδήλωση στη Σπάρταλης μητροπόλιτης Κυπριανός. Διμητροπολίτης Πατά (δε φαίνεται το πρόεδρος Κιοφερτζής, ο Νικολαΐδης στο βήμα)



1992: Τα 70/χρονα της Μικρασίας. Στο τραπέζι: ο ακαδημαϊκός κ. Τάσος Αθανασιάδης, ο καθηγητής κ. Νεοκλής Σαρρής, ο πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων Τάκης Βεζυργιάννης, ο Βάσος Βογιατζόγλου, ο Χάρης Σαπουντζάκης



50 Συμπόσια



Ιστική Σπαρταλήδικη οικογένεια των αρχών του 1900



Από τις αρχαιότητες της Σαγαλασσού



Τυπική Σπαρταλήδικη κατοικία (αναπαλαιωμένη σήμερα)



Οίκο Σπάρτης. Τιμάται ο ίτης Κεντρώας Αφρικής (ίνονται ο αείμνηστος Μελέτιος, ο Παπαϊωακείμ (το), ο δήμαρχος Κυριάκος ιμος πρόεδρος Κοσμάς Βρασίδας Νικολαΐδης και άλλοι



Κοπή βασιλόπιττας στις αρχές του 1980. Κόβει το κομμάτι ο επ. πρόεδρος Γ'αβριήλ Τσακίρης. Δίπλα του ο Κοσμάς Νικολαΐδης.

1990: Αρχίζει ο θεσμός της «Μουσικής Άνοιξης»



ορίας - Λαογραφίας

Επίσημο δείπνο στη Σπάρτη. Ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Πέτρος Μπουρδούκος, ο Δήμαρχος Σπαρτιατών, ο Πρόεδρος της Ενώσεως



Η αποστολή μας ολόκληρη στο Μυστρά



Αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα, πρώτ' απ' όλα, να σας εκφράσω τη βαθιά μου συγκίνηση αλλά και την ξεχωριστή χαρά, γιατί ευτύχησα ως Πρόεδρος της Ενώσεως των από την Σπάρτη Μ. Ασίας καταγομένων, χάρις στην ευγενική πρόσκληση του αξιοτίμου Δημάρχου σας και του κ. Προέδρου της Πνευμ. Εστίας Σπάρτης, να βρίσκομαι σήμερα εδώ, μαζί με μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, το Δήμαρχο της Ν. Ιωνίας αλλά και τον Επίτιμο Δήμαρχό της και τον αντ/δρο του Δημ. Συμβουλίου της κι εκπρόσωπο του τοπικού μας Τύπου, για ν' αποτίσουμε φόρο τιμής στην κατά την παράδοση αιώνων θεωρούμενη ως μητρόπολή μας, την ένδοξη Λακωνική Σπάρτη.

Από πολύ παλιά, αρκετά πριν από τη μεγάλη καταστροφή του '22, οι πρόγονοί μας προσέβλεπαν σε μιαν ανάπτυξη της δυνατότητας επικοινωνίας της εκείθεν του Αιγαίου Σπάρτης, με την εντεύθεν, τη Λακωνική, την ιστορική μεγάλη κρατόπολη της αρχαιότητας.

Τα σχολιαρπόαιδα στην αυλή του Μεγάλου Σχολείου τους, εκεί στη Σπάρτη της Ανατολής, τέλη του περασμένου αιώνα, τραγουδούσαν με πάθος: «Είμεθα Έλληνες, μη φοβηθώμεν

έχομεν ήρωας, τον Λεωνίδα...»

'Οσοι έχουν ασχοληθεί με τη συγγραφή έργων για την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας —μεταξύ αυτών κι η ταπεινότητά μου— αναζητούν μέσα από ιστορικές πηγές, ελλιπείς πραγματικά και όχι επαρκώς τεκμηριωμένες, ν' ανακαλύψουν την αλήθεια και να την καταθέσουν μετατρέποντας το θρύλο και την παράδοση σε ιστορική απόδειξη: ότι, ναι, καταγόμαστε από τους Λάκωνες κι ας μην εκληφθεί ως τυχαία παραφθορά τ' όνομά μας Σπάρτη από τ' όνομα της αρχαίας Βάριτος (3ος αιώνας π.Χ.) —από το ες Βάριτα - ες Πάριτα - Ες πάρτα - Σπάρτα— ή της ελληνιστικής Σάπορδα που αναφέρει ο Πολύβιος ή της μεσαιωνικής Σάμπαρτα που περιγράφει ο άραβας περιηγητής Ιμπν Βατούτα, ή της υστεροβυζαντινής Σπαρτά, που αναγνωρίζει ο ίακωβος Μηλούτης στα 1584 κι έχει πολλούς Χριστιανούς Έλληνες μη γνωρίζοντες όμως την ελληνικήν... αφού αρχικά υπήρχε το όνομα Σπάρτη που υπέστη αυτές τις μεταμορφώσεις.

Και η πίστη αυτή εδράζεται, εκτός των άλλων δεδομένων, και στο ότι υπήρχαν και κοινά στοιχεία λατρευτικά, αφού ίδιους θεούς ελάτρευαν σχεδόν κι εκεί κι εδώ (το Δία, τους Διόσκουρους) οι Σπαρτιάτες και κοινά στοιχεία σ' ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά - βραχικεφαλία, γαμψή μύτη, μέσο ανάστημα - και σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας - περηφάνια, γενναιότητα, αγωνιστικότητα, ηρωισμός - είχαν. Κι ακόμα και στο ότι όπως ιστορικά πιστοποιείται, εξ όλων των εθνών της Μικρασίας εκείνο που με ιδιαίτερο σθένος και ηρωισμό υπερασπίσθηκε την πατρώα γη, πολεμώντας τον ανικήτο Μεγάλο Αλέξανδρο ήταν το έθνος των Πισιδών, εκπροσωπούμενο από την πρώτη του πολιτεία, τη Σαγαλασσό τη Λακεδαίμονα, όπως αποκαλείτο, πολιτεία απέχουσα λίγων ωρών μόνο πεζοπορία από τη Σπάρτη. Τέλος στο ότι φανερή

ΣΠΑΡΤΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ

Δημοσιεύουμε, σ' αυτό το φύλλο, αυτούσια την ομιλία του Προέδρου της Ενώσεως κ. Χάρη Σαπουντζάκη στο Δημαρχείο της Σπάρτης, στις 29 Ιανουαρίου 1993.

ήταν η αναφορά αποίκου προς μητροπολίτη, όπως πιστοποιείται από την ευρύτατη χρήση βαφτιστικών ονομάτων ιστορικά ταυτιζομένων με τη μητρόπολη και την ονοματολογία των ηρώων της (το μεγαλύτερο ποσοστό βαφτιστικών ονομάτων της Ασιατικής Σπάρτης περιείχε τα ονόματα: Λεωνίδας, Λυκούργος, Αγησίλαος, Χαρίλαος...).

Δεν θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι, να σας κουράσω με ιστορικά, εθνολογικά, ανθρωπολογικά και λαογραφικά δεδομένα που κατά καιρούς κατέθεσαν οι ιστορικοί προσπαθώντας να τεκμηριώσουν, όπως είπα, την θεωρία της καταγωγής μας από τη δική σας πατρίδα, ή αν θέλετε και να την απορρίψουν.

Οι Σπαρταλήδες ήταν —αλλά επιπρέψτε μου — και είναι— υπερήφανοι άνθρωποι, πολύ εγωιστές. Η πατρίδα τους, χτισμένη σ' ένα υπέροχο οροπέδιο, το οροπέδιο του Αντίταυρου, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, περιβαλλόμενο από ένα πλήθος καταγάλανων λιμνών, τους διεμόρφωσέ ένα χαρακτήρα με βασικό στοιχείο την ευθύτητα, την ηθικότητα, τη θρησκευτικότητα.

Δωρικού ρυθμού είναι κι ο κίνας στο σήμα κατατεθέν του Συλλόγου μας, ακριβώς για να καταδείξει αυτή την προέλευση κι αυτή τη στάση ζωής.

Με όλα αυτά θέλω να υποστηρίξω ότι καθόλου αυθαίρετα, έστω κι αν όχι απολύτως αποδειγμένα, ούτε και μόνο για λόγους μεγαλοσχημοσύνης, **εδώ και τουλάχιστον 300 χρόνια, για να μη φθάσω κι ως την Άλωση**, (αφού διαπιστωμένο είναι ότι χιλιάδες υπήρχαν Έλληνες ορθόδοξοι εκεί σε μια πολιτεία 450 χλμ. ανατολικά της Σμύρνης και 110 χλμ. β. της Αττάλειας που ονομάζοταν τουλάχιστον Σπαρτά), **οι πρόγονοί μας πίστευαν και θεωρούσαν εαυτούς απογόνους Λακώνων.**

Κι αν ακόμη αποδεχτούμε την άποψη του ιστορικού της Σπάρτης, αειμήνιου θείου μου Αντώνη Σαπουντζάκη ότι «**κι οι Σπαρταλήδες προέρχονται εξ εποίκων των πέριξ χωρίων, είναι καθ' ολοκληρίαν Έλληνες Δωριείς, όχι απευθείας άποικοι, αλλ' άποικοι αποίκων Δωριέων**», που εδράζεται στην πεποίθησή του ότι στα τέλη του 15ου αιώνα, αμέσως μετά την Άλωση, εξορισμένοι από τη Λακωνία Έλληνες βρήκαν εκεί την όποια παραφθορά λέξης (Σάπορδα, Σάμπαρτα, Σπαρτά κ.λπ.) και σ' ανάμνηση της πατρίδας τους την καθιέρωσαν πια ως Σπάρτα (Σπάρτη).

Πάλι δικαιολογημένα έτσι κι αλλιώς, κ. Δήμαρχε, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να μας κάνουν να νιώθουμε συγγενείς πρώτου βαθμού με Σας.

Αλλά νομίζω ότι κι αν ακόμη κανένας λόγος δεν στηρίζεται επιστημονικά, όσο θα έπρεπε; Η πεποίθηση ενός λαού, μέσα σε χρόνια τόσο μαύρα και τόσο δίσεκτα, μέσα σε διωγμούς και γενοκτονίες στα βάθη της Ανατολής, για την καταγωγή του, αντίθετα στους τόσους κινδύνους που συνεπαγόταν μια τέτοια ευθεία αναφορά, νομίζω ότι είναι αρκετά καλή έξωθεν μαρτυρία για την πολιτογράφησή του.

Φίλοι μου,

Η Σπάρτη της Πισιδίας, η Σπάρτη της Ανατολής, δεν είναι κάποιο ασήμαντο, μικρό χωριούσδικι χωμένο μέσα στο παχύ κορμί της Τουρκίας.

Πρόκειται για περίλαμπτη, καταπράσινη, πανέμορφη πολιτεία, με υγεινό κλίμα όλο δροσερά καλοκαίρια και κατάψυχρους χειμώνες, πρωτεύουσα νομού σήμερα με 110.000 κατοίκους, που φέρει από τότε το ίδιο όνομα: **Isparta**. Και βέβαια είναι τα Σπάρτα (η), που η δυσκολία προφοράς του -ς- από τους Τούρκους αναγκάζει στην προσθήκη ενός ευφωνικού -ι- (Σμύρνη-Ισμήρ).

Στους χρόνους πριν από την Καταστροφή του '22 η παρουσία του ελληνορθόδοξου στοιχείου ήταν σημαντικότατη.

Σ' ένα πληθυσμό 30.000 κατοίκων, υπήρχαν 8.000 Έλληνες ορθόδοξοι, περίπου 2.000 Αρμένιοι και ελάχιστοι καθολικοί. Οι λοιποί Τούρκοι.

Όμως ουσιαστικά η πολιτεία ελληνοκρατείτο, αφού οι σημαντικότερες δραστηριότητες και τα επιστημονικότερα επαγγέλματα τα ασκούσαν οι Έλληνες.

Η ταπτουργία (παγκόσμια γνωστά τα χαλιά τύπου «Σπάρτα»), κύρια απασχόληση των κατοίκων μαζί με τη ροδοκαλλιέργεια, στο επίπεδο περίπου βιομηχανικών μονάδων ήταν κατά τα 9/10 σ' ελληνικά χέρια (κάπου 4.000 ιστοί κατανεμημένοι σε 7 μεγάλες εταιρείες, από τις οποίες η μία ήταν ευρωπαϊκή («Oriental Carpet») και οι λοιπές ελληνικές). Γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι στην πολιτεία 'Έλληνες σ' αναλογία συντριπτική (από τους 6 γιατρούς οι 5 Έλληνες, από τους 12 δικηγόρους οι 9, από τους 5 φαρμακοποιούς οι 4, από τους 10 βιομήχανους οι 9).

Η Σπάρτη που μοιραζόταν με την Αττάλεια την έδρα του Μητροπολίτη Πισιδίας, είχε περίλαμπρους ναούς και ζηλευτή εκκλησιαστική ζωή. 11 συνολικά ναοί λειτουργούσαν — μερικοί από τον 16ο αιώνα — εκ των οποίων 4 μεγάλοι ενοριακοί, κατάφορτοι κειμηλίων ανυπόλογιστης αξίας. Σώζονται σήμερα, ερειπωμένοι μόνο 2 ναοί: της μητρόπολης, αφιερωμένης στο Γενέθλιο της Θεοτόκου και των Εισοδίων της Θεοτόκου. Και μόνον να δει κανείς αυτούς τους ναούς, έστω κι όπως σήμερα τους έχουν καταντήσει οι Τούρκοι, φτάνει για να συλλάβει το μέγεθος της ομορφιάς και της επιβλητικότητάς τους, όταν λειτουργούσαν.

Ο τελευταίος αρχιερατικός Επίτροπος της Σπάρτης, ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου, ο χαρακτηρισθείς και Μωύσης των Πισιδών, που οδήγησε το ποιμνιό του, μετά την καταστροφή στην Ελλάδα, υπολογίζει την αξία των κειμηλίων των ναών σε 150.000 χρυσές λίρες Τουρκίας, ποσό τεράστιο, που με πρόχειρη αναγωγή φτάνει στα 15 δισεκατομμύρια σημερινές ελληνικές δραχμές.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Σημειώνουμε ότι το επόμενο φύλλο μας (αρ. 13) θα είναι επίσης πανηγυρικό. Εκτός των άλλων κειμένων θα δημοσιευθεί και ο πλήρης πίνακας των ονομασθέντων Μ. Ευεργετών-Ευεργετών και Δωρητών της Ενώσεως μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ...ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ...ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ...ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η χρονιά άρχισε, όπως πάντα, με την κοπή της Βασιλόπιττας. **Κυριακή πρωί, 10 του Γενάρη** και η Ένωση καταστόλιστη υποδέχοταν τη μέλη, τους συμπατριώτες, τους φίλους της.

Εφέτος την πίττα μας την ευλόγησε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Πισιδίας κ.κ. Μεθόδιος, που απηγόρωνε και έναν υπέροχο χαιρετισμό μαζί με τις ευχές του. Ακολούθησε ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. π. Μπουρδούκος, ο υπουργός και βουλευτής κ. Γιάννης Χαραλάμπους, ο επίτ. δήμαρχος κ. Γιάννης Δομινάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκος Δακούτρος, ο τέως πρόεδρος κ. Χρήστος Ρουμελιώτακης, η συμπατριώτισσά μας νέα αντιδήμαρχος κ. Βίλυ Παπάζογλου, ο κ. Κώστας Παπάζογλου, μέλος της Ενώσεως μας και εκπρόσωπος της... Ιωνικής Ενώσεως (δεν είχε προσέλθει ακόμη ο κ. Περτσεμλίδης), ο κ. Γ. Βαλαβάνης, εκ μέρους της ΔΗΠΠ, ο κ. Νίκος Αρναούτογλου, ο πρόεδρος της Εστίας Ν. Ιωνίας και ο κ. Γ. Περτσεμλίδης.

Ήταν πάρα πολλοί οι επίσημοι και εκαποντάδες τα μέλη και οι φίλοι. Ο συμπατριώτης μας βουλευτής κ. Λάκης Εφραίμογλου, απουσιάζοντας στο εξωτερικό, έσπευσε να μας τηλεγραφήσει τις ευχές του. Παρών, λίγο καθυστερημένος ο κ. Απ. Κράτος.

Ήταν παρόν ολόκληρο σχεδόν το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας, τα αδελφά σωματεία των Αλαγιωτών, των Ινεπολιτών-Κασταμονίτων, των Προκοπιέων. Κι ακόμη ο Ιωνικός Σύνδεσμος, ο Φυσιολατρικός 'Ομιλος Ν. Ιωνίας, ο 'Ομιλος Φιλάθλων Ν. Ιωνίας, ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ηρακλείου Αττικής. Ο «Προσφυγικός Κόσμος» και η «Πληροφορία». Το Συνοικιακό Συμβούλιο Ελευθερουπόλεως.

Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε την εμφάνιση της θαυμάσιας χορωδίας νεανίδων Νικαίας υπό τη διεύθυνση της κ. Χρυσούλας Τσιμούρη.

Αμέσως μετά το τέλος της εκδηλώσεως στο χώρο του Εκθετηρίου, οι επισκέπτες χάρηκαν τα **παραδοσιακά υφαντά της κ. Σουζάνας Κούρτη**. (Τα εγκαίνια της Εκθέσεως αυτής είχαν προηγηθεί: είχαν γίνει στις 8 του Γενάρη). Και φυσικά εκεί προσφέρθηκαν η πατροπαράδοτη... ειδική βασιλόπιττά μας και οι κουραμπιέδες μας, όλα προϊόντα συμπατριώτων μας ζαχαροπλαστών.

Η «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ '93», θεσμός που πια συμπληρώνει 4 χρόνια άρχισε με την πρώτη ημέρα της... άνοιξης: τη **Δευτέρα, 22 Μαρτίου** το βράδυ, με ομιλία του συμπατριώτη μας ποιητή και συγγραφέα κ. Β. Βογιατζόγλου και θέμα: «Οι Ψαλμοί του Δαυίδ» (θρησκευτική και λογοτεχνική θεώρηση). Το μουσικό μέρος της βραδιάς κάλυψε ο **Βυζαντινός Χορός των Αγ. Αναργύρων** με επικεφαλής τον κ. Κών. Ηλιάδη που απέδωσε τους Ψαλμούς. Απάγγειλε ο ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου κ. Χατζησάββας.

Δεύτερη εκδήλωση, στο πλαίσιο τώρα της σοβαρής μουσικής, ήταν το **ρεσιτάλ πιάνου** των νέων καλλιτεχνών: **Πόλας Γεωργίτση, Σπύρου Γκεζερλή και Θαν. Πασχάλη**. Κι εδώ, η επιτυχία ήταν πλήρης, θα λέγαμε ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ημερομηνία: **Δευτέρα 29 Μαρτίου**.

Η «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ '93» συνεχίστηκε για τρίτη στη σειρά (**Δευτέρα 5 Απρίλη**) με την παραδοσιακή πια εμφάνιση των σολίστ του **«Ομίλου Μελετών»** που εξετέλεσαν έργα κλασικής μουσικής (Μπετόβεν, Μότζαρτ, Σοπέν κ.λπ.).

Στο πλαίσιο της «Μουσικής Άνοιξης» εντάσσεται και το έργο **«Πατρίδα Μικρασία»** που

σε ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ θα παρουσιασθεί από τον μουσικούνθητη συμπατριώτη μας κ. **Στάθη Ουλκέρογλου** κατά την ημέρα της επήσιας εορτής της Ενώσεως που εφέτος θα προσλάβει ξεχωριστό πανγυρικό χαρακτήρα και θα γίνει την **Κυριακή 9 Μαΐου 1993, ώρα 11.30 π.μ.**

Οστόσο για την ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ της Ενώσεως, αναφερόμαστε αναλυτικά σε ξεχωριστή στήλη.

Η «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ '93» κλείνει με την **Στ' Μαθητική Συναυλία** της Μουσικής Σχολής Ν. Ιωνίας που θα κρατήσει 2 ημέρες: **Σάββατο 15 Μαΐου (ώρα 6.00 μ.μ.)** και **Κυριακή 16 Μαΐου (ώρα 10.30 π.μ.)**.

Την Παρασκευή 14 Μαΐου, ώρα 7 μ.μ. θα γίνουν τα εγκαίνια 'Έκθεσης Φωτογραφίας του κ. **Γιώργου Αντωνάκη**. Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει 30 έργα του, που όπως ο ίδιος δηλώνει με αυτά δίνει «ένα παιχνίδι της ψυχής, της μνήμης και της φαντασίας με τις σκιές, το φως, το σκοτάδι, τη μοναξιά. Νοσταλγία και επιστροφή μέσα από την εικόνα και τον ποιητικό λόγο». Η 'Έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 21 Μαΐου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ

Εφέτος, στα πλαίσια της Επίσημας Εορτής της Ενώσεως μας, θα γίνει και η πανηγυρική εκδήλωσή μας για τα 60χρονα του Συλλόγου.

Το Πρόγραμμα είναι πλούσιο και χωρίζεται σε 3 μέρη. Τα εξής:

1ο ΜΕΡΟΣ (θρησκευτικό)

Όρα 9.00-10.30: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αναργύρων, με Αρτοκλασία. Θ' ακολουθήσει Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών εκείνων που χάθηκαν στη Μικρασία, καθώς και των αποβιωσάντων ιδρυτών, ευεργετών, δωρητών και των διατελεσάντων Προέδρων και μελών Δ.Σ. της Ενώσεως.

2ο ΜΕΡΟΣ (πανηγυρικό)

Όρα 11.30 - 13.00: Στο Πνευματικό Κέντρο της Ενώσεως (Αλατσάτων 23).

- Σύντομη παρουσίαση των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια, από τον πρόεδρο της Ενώσεως.
- Πανηγυρικός λόγος από το συγγραφέα κ. Βάσο Βογιατζόγλου.

- Απονομή τιμητικών διακρίσεων, επ' ευκαιρία των 60 χρόνων:
 - στην Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας
 - στο σεβασμιότατο μητροπολίτη Πισιδίας κ.κ. Μεθόδιο
 - στον πρωτοσύγκελο Μεγαρίδος παν. Γερμανό Κυριακίδη
 - στο δήμαρχο και το Δημοτ. Συμβούλιο Σπαρτιατών
 - στους βουλευτές κ.κ. Λάκη Εφραίμογλου και Γιάννη Χαραλάμπους
 - στους διατελέσαντες Δημάρχους Ν. Ιωνίας κ.κ. Γιάννη Δομινάκη και Ηρ. Γκότση και στον νυν Δήμαρχο κ. Πέτρο Μπουρδούκο
 - στα σωματεία: ΕΝΩΣΙΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ, ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΗΣΙΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΙΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΜΟΝΙΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΑΓΙΩΤΩΝ, ΕΣΤΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 - στη Σχολή Σαπουντζάκη
 - στον κ. Γεώργιο Περτσεμλίδη (Μ. Ευεργέτη της Ενώσεως)
 - στον αειμνηστο Ακη Σμυρναίο (συνθέτη)
 - στους: Χρήστο Καμπούρογλου (ζωγράφο), Στρατή Ευστρατιάδη (συγγραφέα) και Πολύκαρπο Πολυκάρπου (σκηνοθέτη-θησοποιό)
 - στην εφημερίδα «Πληροφορία»

- Παρουσίαση σε ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ της σύνθεσης του κ. Στάθη Ουλκέρογλου: «**Πατρίδα, Μικρασία**» για χορωδία, αφηγητές και πιάνο, επάνω σε ποίηση των Β. Βογιατζόγλου, Χάρη και Κικής Σαπουντζάκη.

Παίρνουν μέρος η Χορωδία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μοσχάτου και οι θησοποιοί: Σμαράγδα Σμυρναίου, Πολ. Πολυκάρπου. Στο πάνω η 'Ολγα Αλεξοπούλου. Διευθύνει ο συνθέτης.

- Εγκαίνια 'Έκθεσης Σπαρταλήδων καλλιτεχνών και συγγραφέων.
- Προσφορά αναψυκτικών.

3ο ΜΕΡΟΣ (καλλιτεχνικό)

Όρα 20.00 - 21.30: Στο Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας (οδός Αρχιμήδους, στάση ηλεκτρικού Πευκάκια-Ινέπολη).

- Ειδικό αφιέρωμα στους Σπαρταλήδες από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Ν. Ιωνίας με την επιμέλεια των Ιωσήφ και Πολ. Πολυκάρπου και του Μουσικού Συγκροτήματος Δ.Ν.Ιωνίας.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ

1) Βάσος Βογιατζόγλου: **Η Πισιδία της Μ. Ασίας - 1978**

2) Βάσος Βογιατζόγλου: **Οι γειτονιές των απίστων - 1981**

3) Χάρης Σαπουντζάκης: **Η Ελληνική Παιδεία στη Σπάρτη Πισιδίας - 1983 (Α' βραβείο Εστίας Ν. Σμύρνης)**

4) Βάσος Βογιατζόγλου: **Η Σπάρτη της Μ. Ασίας (σύμμεικτα λαογραφικά) - 1986 (εύφορμος μνεία Ακαδημίας Αθηνών). Β' έκδοση: 1992.**

5) Παπαϊακείμ Πεσματζόγλου: **Οι αναμνήσεις μου - 1990.** (Επιμέλεια: Χάρης Σαπουντζάκης).

Επίσης αφιέρωθηκαν στην 'Ένωση:

1) Φιλ. Νικολαΐδης-Τσενέγογλου: **Ιστορία της Σπάρτης Μ. Ασίας κατά τον τελευταίο αιώνα - 1958.**

2) Βασίλειος Αρτεμιάδης: **Μέγας Αλέξανδρος - 1975.**

Σημείωση: Αντίτυπα υπάρχουν μόνο από τη Β' έκδοση της «Σπάρτης Μ. Ασίας» κι από τις «Αναμνήσεις» του Παπα Ιωακείμ. Τα άλλα έργα έχουν εξαντληθεί.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο κ. Δημήτρης Καστριμουστάκης ευχαριστεί κι ευγνωμονεί τον γιατρό κ. Βασ. Βογιατζόγλου, που εχειρούργησε επιτυχώς τη σύνηγμό του και την έσωσε από βέβαιο θάνατο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι την **Τετάρτη 2 Ιουνίου 1993 και ώρα 7 μ.μ.** θα γίνει στην αίθουσα διαλέξεων του Πνευματικού μας Κέντρου (Αλατσάτων 23, Ν. Ιωνία), Επήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Εκλογή Προέδρου και Εφορευτικής Επιτροπής
- 2) Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου - Οικονομικός απολογισμός 1992
- 3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
- 4) Έγκριση πεπραγμένων - Απαλλαγή Δ.Σ. εκ της ευθύνης
- 5) Προϋπολογισμός 1993
- 6) Κληροδοτήματα - Δωρεές προς την Ένωση
- 7) Διάφορες προτάσεις
- 8) Αρχαιρεσίες για ανάδειξη 9μελούς νέου Δ.Σ. και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 1993-1995.

Όποιο μέλος επιθυμεί να βάλει υποψηφιότητα, παρακαλείται να το δηλώσει στη Γραμματεία του Συλλόγου, έως την **Παρασκευή 28 Μαΐου 1993**.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την **Τετάρτη 9 Ιουνίου 1993**, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

*Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ*

*Ο Γ. Γραμματέας
ΚΙΜΩΝ ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ*

Σημείωση: Κατά παράδοση, επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη πρόσκληση. Παρακαλούνται λοιπόν όλα τα μέλη να είναι παρόντα στις 2.6.93. Μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά και πριν από τη Συνέλευση.

ΔΩΡΕΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Στο διάστημα από 1.1.1993 έως 1.5.1993, ημερομηνία που τυπώθηκε η εφημερίδα, έγιναν από μέλη, συμπατριώτες και φίλους της Ένωσεως πολλές κι αξιόλογες δωρεές για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών, εθνωφελών, μορφωτικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών της σκοπών.

Ο Σύλλογος των **εξ Αξαρίου και Μαρμάρων** καταγόμενων «Τα Θυάτειρα» προσέφερε ποσό 374.100 δραχμών.

Ο κ. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ στη μνήμη των γονέων του, προσέφερε 200.000 δραχμές.

Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΙΔΗΣ, προσέφερε ποσό 50.000 δραχμών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ως οικονομική επιχορήγηση για το 1992, προσέφερε ποσό 150.000 δραχμών.

★★★

Εξάλλου προσέφεραν:

Ανώνυμος 5.000 δραχμές.

Οικογένεια Ευτυχίας Παντελίδου στη μνήμη Κυριάκου Παντελίδη και Νικολ. Χατζησταθόγλου 20.000 δραχμές.

Ιοιδώρα Κοτσέκογλου, στη μνήμη του συζύγου της Λαζάρου, 5.000 δραχμές.

Κωνσταντίνος Παπάζογλου, 10.000 δραχμές.

Στάθης Ουλκέρογλου 20.000 δραχμές.

Ευαγγελία Εμβαλωμένου 10.000 δραχμές.

Ανανίας Κεχαγιόγλου 20.000 δραχμές.

Καφετζής Ανδρέας 5.000 δραχμές.

Αφοί Χουρμούζη 10.000 δραχμές.

Σουζάνα Βαβουράκη 10.000 δραχμές, στη μνήμη Ανδρομάχης και Νικ. Χατόγλου.

Η κ. Έλλη Μιχαηλίδου, στη μνήμη του συζύγου της, 20.000 δραχμές.

Η κ. Ευαγγελία Παπαγερασίμου 5.000 δραχμές.

Η κ. Ευτυχία Πατσόγλου στη μνήμη του συζύγου της Κώστα, 30.000 δραχμές.

★★★

Για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης μας προσέφεραν:

Ο κ. Χάρης Σαπουντζάκης 20 βιβλία.

Ο κ. Δαμή Κοκκινίδης 2 βιβλία. Ο κ. Γιάννης Πλαχούρης όλα τα ποιητικά του έργα.

Η σύζυγος του αειμνήστου Απ. Μαγγανάρη όλα τα έργα του συζύγου της.

Η Σχολή Σαπουντζάκη τις περιοδικές εκδόσεις της.

Ο κ. Σ. Κεχαγιόγλου 3 βιβλία.

Ο Δήμος Σπαρτιατών το έργο: «Ιστορία της Σπάρτης δια μέσου των αιώνων».

Ο συγγραφέας κ. Βασ. Λαζανάς το έργο: «Οι κωφάλαιοι στην ξένη και νεοελληνική πεζογραφία».

Ο Δήμος Μεταμορφώσεως 1 βιβλίο.

Ο κ. Διλμόπης 2 ποιητικές συλλογές.

★★★

Όλους αυτούς για τις δωρεές και τις προσφορές τους στην Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, θερμότατα ευχαριστούμε.

To Δ.Σ. της Ένωσεως

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

★ Κατά τις αλλαγές που έγιναν στο Δήμο μας με τον καινούργιο χρόνο, ανατέθηκαν καθήκοντα Αντιδημάρχου στη συμπατριώτισά μας και μέλος της Ένωσεως κ. Βίλλυ Παπάζογλου. Να λοιπόν που έχουμε και Σπαρταλία αντιδημάρχο! Της ευχόμαστε ολόφυχα καλή επιτυχία στο πράγματι δύσκολο έργο της.

★ Το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας ομόφωνα αποφάσισε να μετονομασθεί μία οδός της πόλεως, πολύ κοντά στο Επισκοπείο, σε οδό Μητροπολίτου Τιμοθέου. Η Ένωσή μας στα 18 χρόνια κατά τα οποία ο σεβασμιώτατος εποίμανε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας, επρόλαβε να τον τιμήσει, εν ζωή, δύο φορές μάλιστα. Τώρα, με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του, παρέστη στο Ιερό Μνημόσυνο της Μητροπόλεως και ευχήθηκε η μνήμη του αγαθού πρώτου μητροπολίτου Ν. Ιωνίας να είναι αιωνία...

★ Κατά την εκδήλωση που οργάνωσε η «Ιωνική Ένωση» του κ. Γ. Περτσεμλίδη στις αίθουσες του Πνευματικού μας Κέντρου, την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 1993, μεταξύ των πολλών επισήμων που παρευρέθησαν ήταν και ο τέως υπουργός, γνωστός απολογητής της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας, κ. Νικ. Μάρτης. Ο κ. Μάρτης ξεναγήθηκε στους χώρους της Βιβλιοθήκης μας και δε δίστασε, αρχίζοντας την ομιλία του, να επανείσει την Ένωσή μας για την οργάνωσή της.

Συγχαρητήρια από προσωπικότητες της ακτινοβολίας του κ. Μάρτη, είναι φυσικά ευπρόσδεκτες, γιατί δείχνουν πραγματικά το βάθος και τη σοβαρότητα της εργασίας μας. Τον ευχαριστούμε θερμά.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡ. ΕΛΛΕΖΟΓΛΟΥ

Περατώθηκε η ανέγερση της πολυκατοικίας στο επί της οδού Γρηγορίου Ε' 24 ακίνητο, κληροδοσίας Χαραλάμπους Ελλέζογλου από τον εργολόπτη κ. Γεώργιο Βογιατζόγλου.

Το αναλογούν μερίδιο της Ένωσεως (ισόγειος χώρος καταστημάτων με αντίστοιχα πατάρια, συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.) παρεδόθη ήδη κανονικά και μάλιστα, ύστερα από διαγωνισμό, ενοικιάστηκε.

Έτσι η Ένωσή μας απόκτησε ένα αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο, όπως αξιοποίηθηκε, θα της προσφέρει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τις αυξημένες υποχρεώσεις λειτουργίας της κι επιτέλεσης των μορφωτικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών της σκοπών.

Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, απαιτήθηκαν επίπονες και συνεχείς προσπάθειες ολοκλήρου του Δ. Συμβουλίου.

Οστόσο, θα πρέπει ξεχωριστά να τονιστούν η συμβολή του αντιπροέδρου της Ένωσεως κ. Ηλία Μωραλόγλου που με την ιδιότητά του ως πολιτικού μηχανικού, παρακολούθησε το έργο καθώς και του κ. Λεων. Βογιατζόγλου, που ελειτούργησε ως νομικός σύμβουλος της Ένωσεως.

Φυσικά η απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων δείχνει καθαρά τη δωρεοδόχο διάθεση των Σπαρταλήδων. Ας είναι αιωνία η μνήμη του μεγάλου Ευεργέτη μας Χαραλάμπους Ελλέζογλου, γιατί με τη δωρεά του αυτή, συνέβαλε πολύ στην επίτευξη των στόχων της Ένωσεών μας.